

Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

Δελτίο Επικοινωνίας Μελών Συνδέσμου Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”

Ιδιοκτήτης - Εκδότης:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”

Πειραιώς 4, Αθήνα 104 31 • τηλ.: 210 5238158 • ΚΩΔ. 2532 • email: agia.triada@kaloskopi.gr • www.kaloskopi.gr

(Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο: το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ζ΄ • ΧΡΟΝΟΣ 50ος • ΤΕΥΧΟΣ 210 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

- Οι Εκδηλώσεις στην Καλοσκοπή το Καλοκαίρι του 2024
- Τα μερομήνια – ή τι καιρό θα κάνει
- Μετανάστευση από την Κουκουβίστα στην Αμερική – Μέρος Β΄
- Μαυρολιθάρι, Μαρτυρικό Χωριό – Εκδήλωση για τα 80 χρόνια
- Πανσέληνος του Αυγούστου στο Στρογγυλό
- 22 Ιουλίου 2024 – Η θερμότερη ημέρα στα παγκόσμια χρονικά



Εθελοντική εργασία και πολιτισμός

Η προσφορά εργασίας για το χωριό δεν είναι κάτι καινούργιο. Ως θεσμός και συνήθεια έρχεται από άλλες παλιότερες εποχές, όταν, για να μπορέσουν οι κάτοικοι να αντεπεξέλθουν στις δυσχερείς καταστάσεις που αντιμετώπιζαν, αναγκάζονταν σε τακτά διαστήματα να προσφέρουν τη λεγόμενη «προσωπική εργασία». Ακόμη θυμόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι την καμπάνα του Άη Γιώργη να καλεί τους χωριανούς σε καθορισμένη από πριν ημέρα και ώρα στην πλατεία του χωριού, όπου χωρισμένοι σε συνεργεία μοιράζονταν τις διάφορες εποχικές ή έκτακτες εργασίες, όπως ο καθαρισμός αυλακιών και δεξαμενών, οι διανοίξεις δρόμων και μονοπατιών, η συντήρηση και οι επισκευές κοινοτικών κτισμάτων (γεφύρια, ξωκλήσια, βρύσες), κλπ. Δεν γίνονταν κι αλλιώς. Δεν υπήρχαν τότε τα μέσα (τεχνικά και οικονομικά) που διαθέτουν οι σημερινοί δήμοι και οι άλλοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προσφορά αυτή, πέρα απ' τα πρακτικά της αποτελέσματα, δυνάμωνε τις σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας και καλλιεργούσε το πνεύμα της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της προσφοράς στο σύνολο.

Σήμερα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Όλες οι βασικές ανάγκες του τοπικού διαμερίσματος της Καλοσκοπής (συγκέντρωση και αποκομιδή απορριμμάτων, κοινοτικός φωτισμός, συντήρηση οδικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης, εκχιονισμοί, διάφορες αποκαταστάσεις και επισκευές) έχουν περάσει στην



Από την εξόρμηση για τον καθαρισμό του γεφυριού στους μύλους το 2017

αρμοδιότητα και την ευθύνη των Δήμων, είναι όμως κοινή διαπίστωση πως σε καμιά περίπτωση ο Δήμος δεν μπορεί να καλύψει στο σύνολό τους όλες τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού (λιγοστών το χειμώνα, πολυπληθέστερων το καλοκαίρι). Μένει πάντοτε ένα πλήθος εργασιών και υποχρεώσεων που πρέπει να επωμιστεί και να φέρει σε πέρας το τοπικό συμβούλιο, πολλές φορές ακόμη και με προσωπική

εργασία των μελών του. Στις ανάγκες αυτές πάντα στέκει αρωγός και συμπαραστάτης ο Σύνδεσμός μας με τα μέλη του, αναλαμβάνοντας μάλιστα ο ίδιος πολλές φορές να διεκπεραιώσει κάποιες από τις απαιτούμενες εργασίες.

Πέραν όμως από τις πολλές ανάγκες που αντιμετωπίζει διαχρονικά αλλά και καθημερινά η μικρή μας κοινότητα, υπάρχει και μια πληθώρα άλλων αναγκών που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής στο χωριό, με τις προοπτικές του για το μέλλον, με τη διατήρηση των παραδόσεών του και κάθε είδους στοιχείων πολιτισμού, με τη διάσωση της ιστορικής μνήμης και της ρίζας μας, αλλά κυρίως με τη διατήρηση και σύσφιξη των στενών σχέσεων των μελών της κοινότητας και του τόπου μας. Σ' αυτή την κατεύθυνση δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες ο Σύνδεσμός μας με ένα πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων που πάντα πλαισιώνουν και συνδράμουν με την προσφορά και την εθελοντική τους εργασία τα μέλη του.

Δραστηριότητες και Εκδηλώσεις στην Καλοσκοπή Καλοκαίρι 2024

Φωτογραφίες από το αρχείο του Συνδέσμου

25–28 Ιουλίου 2024 - 4ήμερο εθελοντισμού και φυσιολατρίας



Με ενέργειες της τοπικής κοινότητας Καλοσκοπής, διατέθηκε μηχανήμα και έγινε διάνοιξη και καθαρισμός του μονοπατιού από την Βρυτσούλα μέχρι το Μέγα Ρέμα, ώστε να είναι διαβατό από όλους.

Με εθελοντική εργασία μελών του Δ.Σ. και του Συνδέσμου, έγινε καθαρισμός του μονοπατιού από την Κακοτράχη μέχρι το Κεφαλόβρυσο και σήμανση – καθαρισμός του μονοπατιού από το Κεφαλόβρυσο μέχρι τις Σποριές.

Σας περιμένουν να τα γνωρίσετε και να τα περπατήσετε.

Καθαρισμός του γηπέδου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ»



“Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ”

Τριμηνιαία Εφημερίδα

Ιδιοκτησία: Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών

Παρνασσίδας “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”

(Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο - Εκδότης:
Νάκος Γεωργίου, Πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου)

Πειραιώς 4 • Αθήνα 104 31 • τηλ.: 210 5238158

e-mail: agia.triada@kaloskopi.gr

www.kaloskopi.gr

Συντακτική Ομάδα:

Γεωργίου Νάκος, Δανιήλ Νικόλαος, Καλόγηρος Ιωάννης,

Κουμπούρης Γεώργιος, Τσόχλας Κωνσταντίνος.

Ηλ. Σελιδοποίηση - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 • ΤΗΛ. 210 5227552

e-mail: info@antoniadis-sa.gr

Το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουλίου 2024, με προτροπή του Συνδέσμου, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στον καθαρισμό του γηπέδου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ», για να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Στις εργασίες καθαρισμού συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, ο πρόεδρος του χωριού Δημήτριος Τσιαμπάς και τα παιδιά: Τούμπας Νίκος, Τούμπας Ηλίας, Πριοβόλου Νεκταρία, Καλαϊντζής Κωνσταντίνος, Καλαϊντζής Αντρέας, Κουσιαφές Παναγιώτης, Γκόγκος Νικόλαος, Βασιλείου Γεώργιος, Βασιλείου Αριστοτέλης.

Σας ευχαριστούμε.

Προβολή παλαιών Φωτογραφιών και βίντεο



Το βράδυ του Σαββάτου 3 Αυγούστου 2024 έγινε η καθιερωμένη προβολή παλαιών φωτογραφιών και βίντεο. Προβλήθηκαν εκατό παλιές φωτογραφίες που μας έχουν διαθέσει τα μέλη μας και ένα βίντεο με ανθρώπους και τοποθεσίες του χωριού που έχει διαθέσει ο Χρήστος Λευκαδίτης. Ξαναβλέποντας παλιές φωτογραφίες, ήταν σαν να ξαναζούσαμε τα γεγονότα. Όλα αυτά τα «κλικ» είχαν κάποιο ιδιαίτερο νόημα για εμάς.

Η φωτογραφία έχει αυτήν την ξεχωριστή δύναμη, να είναι ανίκητη στον χρόνο. Η διαχρονική της αποτύπωση κουβαλάει αναμνήσεις, συναισθήματα, ανθρώπους και στιγμές. Στιγμές απλές, που διαρκούν λίγο, αλλά μας κάνουν πάντα να ζούμε έντονα.

Προβολή Ταινιών Κινηματογράφου



Με δύο βραδιές κινηματογράφου έκλεισε η καλοκαιρινή περίοδος. Το γήπεδο του χωριού μετατράπηκε για λίγες ώρες σε θερινό σινεμά και προβλήθηκαν οι ταινίες:

«1968». Μια ελληνική ταινία για τους λάτρεις της ιστορίας και του αθλητισμού.

Το «1968» είναι μια ταινία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Τάσου Μπουλμέτη, η οποία κυκλοφόρησε το 2018. Αν και η ταινία διηγείται μια ιστορία για την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, στην πραγματικότητα έχει πολλά να μας διδάξει για τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα εκείνης της εποχής στην Ελλάδα, καθώς έχει εν μέρει τη μορφή ντοκιμαντέρ.

«LITTLE MISS SUNSHINE» (2006): Είναι αμερικανική δραματική – κωμική ταινία δρόμου. Μια ολόκληρη οικογένεια καβαλάει ένα σαράβαλο VW φορτηγάκι και διασχίζει τις Πολιτείες των ΗΠΑ για χάρη της όχι και τόσο χαρισματικής κορούλας τους, που θέλει ντε και καλά να συμμετάσχει σε παιδικό διαγωνισμό ομορφιάς.

Βόλτα και ενημέρωση για τοπογραφικά και ιστορικά στοιχεία του χωριού



Το πρωινό της Τετάρτης 7 Αυγούστου 2024 από το κiosk του Σταυρού με την απέραντη θέα, έγινε μια οπτική περιήγηση του χωριού μας και της γύρω περιοχής. Αναγνωρίσαμε τοπογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία του χωριού, τοποθεσίες, αλλά και χαρακτηριστικά σημεία τα οποία έχουν συνδεθεί με ιστορικά και άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί στην περιοχή μας. Οι συμμετέχοντες ήταν αρκετοί και οι μεν μεγαλύτεροι επανέφεραν στη μνήμη τους αναμνήσεις παλαιότερων χρόνων, οι δε μικρότεροι έμαθαν αρκετά για τον τόπο καταγωγής τους, την Καλοσκοπή.

Εκδήλωση για παιδιά



Το απόγευμα της 8ης Αυγούστου 2024 στο γήπεδο του χωριού μας οργανώθηκε μια εκδήλωση για την ψυχαγωγία των παιδιών, με την ψυχαγωγό – εμπυχωτή – διασκεδαστή «Σκανδαλίτσα».

Με μοντέρνα, εντυπωσιακή χειροποίητη στολή και με καθαρό κι όχι βαμμένο πρόσωπο ξεσήκωσε τα παιδιά τα οποία πέρασαν ένα αξέχαστο απόγευμα. Αρχικά τα μεγαλύτερα παιδιά εκτιμώντας λάθος την εκδήλωση δεν συμμετείχαν, όμως στην συνέχεια η ανιματέρ «Σκανδαλίτσα» τα κέρδισε και τα ενθουσίασε με την παρουσία της, την φωνή της, το χαμόγελό της, την εμπειρία της και την πρωτοτυπία στο πρόγραμμά της. Με ευέλικτο τρόπο και πρόγραμμα με πολλές εναλλαγές, πέτυχε την συμμετοχή όλων των παιδιών. Τα δρώμενα:

- Εισαγωγή / ζέσταμα / γνωριμία
- Διαγωνισμοί με αντικείμενα ή χωρίς, αγόρια εναντίον κοριτσιών
- Παιχνίδια με αστεία έκβαση
- Ομαδικά παιχνίδια και μίνι σκυταλοδρομίες
- Παιχνίδια με λέξεις, αστεία και ερωτήσεις – απαντήσεις
- Δράσεις με περιπέτεια, φαντασία και συνεργασία
- Δρώμενα με μπαλόνια ή μπάλες
- Χορός, μουσικοχορευτικά παιχνίδια, τραγούδια
- Θεατρικό παιχνίδι
- Αστεία και ανέκδοτα
- Μπαλόνια, face painting και δωράκια

Μόνιμη Λαογραφική Έκθεση: 20 Χρόνια λειτουργίας και δημιουργίας



Το Σάββατο 10 Αυγούστου 2024, ο Σύνδεσμος τίμησε τα 20 χρόνια από την δημιουργία της Λαογραφικής Έκθεσης και την επέκτασή της με εκθέματα και έντυπα του δημοτικού σχολείου, με μία εξαιρετική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο της. Έγινε μια ανασκόπηση των είκοσι χρόνων και ενημέρωση για τις νέες προσθήκες καθώς και προβολή δεκάλεπτης ταινίας για την περίοδο 1940-1950 του χωριού μας. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Νάκος Γεωργίου, ο εγγονός της Φιλίτσας Αλεξίου (οραματίστριας της Λαογραφικής Έκθεσης), Δήμος Αλεξίου, η επίτιμη πρόεδρος του Συνδέσμου Βούλα Γρηγοροπούλου και η Ρούλα Δανιήλ η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει επιμεληθεί τον σχεδιασμό της έκθεσης. Τιμητική ήταν η παρουσία του Δημάρχου Δελφών Παναγιώτη Ταγκαλή, ο οποίος απηύθυνε και σύντομο χαιρετισμό. Επιπλέον, την εκδήλωση τίμησαν ο πρόεδρος του χωριού μας Δημήτριος Τσιαμπάς, ο ιερέας Βασίλειος Βλάσης, ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Κόλλιας, οι πρώην πρόεδροι του Συνδέσμου Κωνσταντίνος Τούμπας και Νικόλαος Αυγερινός και ο συνταξιούχος και για αρκετά χρόνια ιερέας του χωριού μας Ιωάννης Λευκαδίτης.



Εντύπωση και πολλά ευμενή σχόλια προκάλεσε η παρουσίαση της ταινίας – ντοκιμαντέρ «Καλοσκοπή 1940-1950» δημιούργημα του συγχωριανού μας Αλέξη Κορνάκου. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης οι κυρίες του Δ.Σ. και εθελόντριες παρασκεύασαν και προσέφεραν εδέσματα και σαγκρία στους συμμετέχοντες. Η Λαογραφική Έκθεση Καλοσκοπής τιμά την ιστορική μνήμη και την παράδοση όχι μόνο του χωριού μας αλλά και γενικότερα της περιοχής μας.

Εκτιμάται, ότι την «Λαογραφική Έκθεση Καλοσκοπής» την έχουν επισκεφτεί πάνω από 2.000 άτομα (συγχωριανοί και ξένοι), τα ευμενή σχόλια αρκετών από αυτούς αποτυπώνονται στο βιβλίο επισκέψεων της έκθεσης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της κατακόρυφης αύξησης της επισκεψιμότητας στην Λαογραφική έκθεση μετά την εκδήλωση και την προβολή της ταινίας.

Αιμοδοσία Αυγούστου 2024



Στις 13 Αυγούστου 2024 στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, κάτω από τον ίσκιο του πλάτανου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη από τον Σύνδεσμο φετινή Αιμοδοσία. Το συνεργείο αιμοληψίας του Γ.Ν. Άμφισσας, με τον ιατρό κύριο Δημήτρη Μπουργανό και δύο νοσηλευτές, ανέλαβε έργο το οποίο είχε (κατά γενική ομολογία) ένα παραγωγικό αποτέλεσμα αφού συγκεντρώθηκαν 24 μονάδες αίματος.

Προσήλθαν 28 αιμοδότες, ελήφθησαν 24 μονάδες αίματος από τους:

Δανιήλ Ι. Γιώτα, Σκόνδρα Κωνσταντίνο, Δανιήλ Περ. Ηλία, Αλεξίου Δήμο, Κυριαζή Ν. Κωνσταντίνο, Χασιακού Α. Γεωργία, Γρηγοροπούλου Δήμητρα, Χασιακό Π. Αναστάσιο, Κουτσουβέλη Αντ. Πέτρος, Αχλαδάς Ζήσης, Σκούφος Δημήτριος, Φωτόπουλος Γεώργιος, Μεντή Κωνσταντίνο, Κούκουνα Δημήτριο, Τούμπα Ευθύμιο, Ανδρέου Μαρία, Βαφειδής Κωνσταντίνο, Κολλύρη Σ. Ιωάννη, Τομαρά Παναγιώτα, Βλάχο Ευαγ, Παναγιώτη, Κολλύρη Στελ. Δέσποινα, Μπρούτζο Επαμεινώνδα, Κυριαζή Β. Κωνσταντίνο, Κολλύρη Στ. Βασιλική.

Τουρνουά ποδοσφαίρου

Τα παιδιά του χωριού τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου οργάνωσαν με δική τους πρωτοβουλία τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ τους αλλά και έναν αγώνα ποδοσφαίρου με την ομάδα της Παύλιανης, το απόγευμα της 12ης Αυγούστου 2024. Αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, εκτός από το αθλητικό περιεχόμενο, έχουν και χαρακτήρα επιμορφωτικό, ψυχαγωγικό και ενημερωτικό. Επιπλέον, ενισχύουν τους φιλικούς δεσμούς, των παιδιών μεταξύ τους αλλά και με τον τόπο καταγωγής τους, το χωριό μας.



Αγώνας δρόμου Κεφαλόβρυσο – Κακοτράχη



Ο θεσμοθετημένος κάθε 15η Αυγούστου, αγώνας δρόμου Κεφαλόβρυσο – Κακοτράχη διεξήχθη και φέτος με την συμμετοχή 80 αγοριών και κοριτσιών. Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική, όχι όμως η αναμενόμενη που είθισται να πλησιάζει τους 100. Και αυτό, γιατί κάποια αγόρια και κορίτσια άνω των 12 ετών, τα οποία σε μικρότερη ηλικία συμμετείχαν, αποφεύγουν την συμμετοχή τους θεωρώντας πιθανώς ότι έχουν μεγαλώσει και ότι ο αγώνας αφορά μόνο μικρότερες ηλικίες. Τον «αγώνα δρόμου» παρακολούθησαν πολλοί συγχωριανοί μας με πρώτους και καλύτερους τους γονείς των παιδιών μας.

Στους φετινούς αγώνες συμμετείχαν:

ΚΟΡΙΤΣΙΑ		ΑΓΟΡΙΑ	
ΗΛΙΚΙΑ 0 – 3 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Α»			
1	Φιδανάκη Λυδία	1	Φιδανάκης Νικόλαος
2	Τσιαμπά Άννα – Μαρία (2η)	2	Θεοχάρης Δημήτριος (1ος)
3	Αλεξανδρή Ελένη	3	Σκόνδρας Νικόλαος (2ος)
4	Κουφού Πηνελόπη (1η)	4	Αποστολάτος Μάξιμος
5	Τζελεπάκη Αριάδνη	5	Σπυριδάκος Βαγγέλης
6	Καπετανάκη Μυρτώ	6	Τσίγας Μάριος (3ος)
7	Σκουρολιάκου Αθηνά	7	Τούμπας Χρήστος
8	Σταφυλίδη Ελπίδα	8	Παπαδόπουλος Ιωάννης
9	Μπλάγκου Αποστολία	9	Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
ΗΛΙΚΙΑ 4 – 7 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Β»			
1	Τζαβαλά Μαρία (1η)	1	Μπρουντζος Κωνσταντίνος
2	Τραϊφόρου Ελένη	2	Μπακόλας Σταύρος
3	Φακίρη Ελένη	3	Μπακόλας Νικόλαος
4	Δανιήλ Μιχαέλα	4	Φακίρης Ευστάθιος (1ος)
5	Χριστοδούλου Μαρίνα (2η)	5	Τουφεκούλας Άρης (2ος)
6	Καπετανάκη Βάλια	6	Παπαβασιλείου Λεωνίδα
7	Ιορδανίδου Σαμπρίνα	7	Παπαβασιλείου Γεώργιος (3ος)
8	Βαγενά Σοφία	8	Χαμηλός Ιωάννης
9	Τσίγα Ελένη	9	Παπαπέτρου Θεόδωρος
10	Παπαδοπούλου Στεφανία	10	Παπουτσιής Ιωάννης
11	Μπλάγκου Μαρία	11	Τσίγας Δημήτριος
12	Χριστοδούλου Ελένη	12	Γιαγκίνης Ιάσωνας
13	Νίκαινα Μαρία		
14	Μπουγά Μαρία – Θάλεια		
15	Φιλιππίδη Δανάη (3η)		

ΚΟΡΙΤΣΙΑ		ΑΓΟΡΙΑ	
ΗΛΙΚΙΑ 8 – 11 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Γ»			
1	Κουσιαφέ Αλεξάνδρα (1η)	1	Καλαϊτζής Κωνσταντίνος
2	Μπακογιάννη Παρασκευή	2	Τραϊφόρος Δημήτριος (2ος)
3	Βενέτη Μαριαλένα	3	Κυριάκης Μίλτος
4	Κυριαζή Ζωή-Αδαμαντία (2η)	4	Πριόβολος Κωνσταντίνος
5	Βασιλείου Βάσια	5	Βασιλείου Αριστοτέλης (3ος)
6	Παπαπέτρου Μυρτώ	6	Αχλαδάς Λάμπρος
7	Φιλιππίδη Αριάδνη (3η)	7	Μάρκου Κυριάκος
8	Χριστοδούλου Χριστιάννα	8	Ιορδανίδης Ηλίας
9		9	Σκουρολιάκος Παναγιώτης
10		10	Αποστολάτος Αλέξανδρος
11		11	Μπενάκης Μιχαήλ
12		12	Τούμπας Γεώργιος (1ος)
13		13	Νίκαινας Γεώργιος
ΗΛΙΚΙΑ 12 – 15 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Δ»			
1	Μπακόλα Δήμητρα	1	Κυριάκης Παναγιώτης
2	Αχλαδά Δωροθέα	2	Ποδάρας Ορφέας (1ος)
3	Βασιλείου Λία (1η)	3	Φιλιππίδης Λεάνδρος (2ος)
4	Παπαπέτρου Μελίνα (3η)		
5	Κυριαζή Σοφία (2η)		
ΗΛΙΚΙΑ 15 και άνω ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Ε»			
1		1	Τούμπας Ηλίας (1ος)
2		2	Τούμπας Αθανάσιος
3		3	Χριστοδούλου Δημήτριος
4		4	Φιλιππίδης Αλέξανδρος
5		5	Κορνάκος Φίλιππος
6		6	Βασιλείου Γεώργιος

Την ιατρική υποστήριξη του «αγώνα δρόμου» είχε ο γιατρός (γαμπρός του χωριού μας) Παναγιώτης Τούλας, τον οποίο και ευχαριστούμε.

Παραδοσιακή βραδιά



Το βράδυ της 16ης Αυγούστου 2024, μιας εξαιρετικής Αυγουστιάτικης βραδιάς, στην πλατεία του χωριού μας πραγματοποιήθηκε το παραδοσιακό γλέντι / αντάμωμα με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς, σουβλάκια μπίρες και κρασί. Τα τραπέζια άρχισαν από νωρίς να γεμίζουν ασφυκτικά και κατά τις 10 το βράδυ να έχουν συμπληρωθεί οι 450 καρέκλες και αρκετοί να κάθονται και στις κερκίδες. Από νωρίς καταναλώθηκαν τα 1.200 σουβλάκια και μετά τα μεσάνυχτα και οι 800 μπίρες. Την επί πλέον ζήτηση σε μπίρες, σουβλάκια καθώς και σε άλλα εδέσματα κάλυψαν επαρκώς τα μαγαζιά του χωριού. Πολύ καλή εικόνα άφησαν οι νέοι του χωριού μας που γέμισαν τα τραπέζια και τις κερκίδες και χόρεψαν μέχρι τις πρωινές ώρες. Το παραδοσιακό μουσικό σχήμα Sibe Μόρια (προφέρεται συμπεμόρια) μας διασκέδασε και φέτος με ποιοτική παραδοσιακή μουσική και τραγούδια. Έπαιξαν οι μουσικοί: Βαγγέλης Νιτζούφρας: τραγούδι-λαούτο, Κοσμάς Παπακωστόπουλος: κλαρίνο, Παναγιώτης Καμζέλας: βιολί, Βασίλης Σκουμάντζος: κρουστά, Κωνσταντίνος Φουρλίγκας: κιθάρα.

Ήταν ένα βράδυ μέσα από το οποίο βιώσαμε ένα γλέντι του παλιού καλού καιρού. Ένα «πανηγύρι» γεμάτο παραδοσιακή μουσική και χορό.

Και του χρόνου!

Πανσέληνος του Αυγούστου και Λουκουμάδες στο Στρογγυλό



Το βράδυ της 19ης Αυγούστου 2024 με σύμμαχο και πάλι τον καλό καιρό (παρά του ότι μακρύτερα άστραφτε και μπουμπουνίζε), περισσότεροι από εκατό συγχωριανοί μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συνδέσμου και ήρθαν στο Στρογγυλό για να δουν την πανσέληνο του Αυγούστου. Η Κατερίνα Σκαμαγκά – Φίκα μας έφτιαξε επί τόπου (για άλλη μια χρονιά) ζεστούς και λαχταριστούς λουκουμάδες και εθελόντριες του Συνδέσμου διάφορα εδέσματα και γλυκά. Η μουσική (που φρόντισε ο Σύνδεσμος να υπάρχει στον χώρο με την χρήση ηλεκτρογεννήτριας και του ηχοσυστήματος του Συνδέσμου και με την μουσική επιμέλεια του αντιπροέδρου Παναγιώτη Τομαρά) και τα πέντε λίτρα τσίπουρο μας έφτιαξαν το κέφι. Ο ήλιος έδυσε, νύχτωσε και σιγά σιγά πρόβαλε το ολόγιομο φεγγάρι, η Πανσέληνος του Αυγούστου, στην άκρη της Λειρίτσας. Ήταν μια μαγική βραδιά.

Εκδρομή στην Ναύπακτο



Με μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη χρονιά έγινε στις 21 Αυγούστου 2024, η εκδρομή στην Ναύπακτο. Προηγήθηκε καφές στην παραλία του Γαλαξιδίου και μετά συνεχίστηκε το ταξίδι προς την Ναύπακτο. Η ιστορική πόλη μας υποδέχτηκε με έναν λαμπρό ήλιο, αναδεικνύοντας την γραφικότητά της και το ενετικό λιμάνι με τον πέτρινο φάρο, που αποτελεί στολίδι για την πόλη. Το πρόγραμμα ήταν ελεύθερο και άλλοι προτίμησαν μπάνιο στις παραλίες της, άλλοι περιήγηση στο καλοδιατηρημένο κάστρο, στο παλιό αρχοντικό της οικογένειας Μπότσαρη που έχει μετατραπεί σε ιδιωτικό μουσείο, στα παραδοσιακά σπίτια, στο ρολόι στο κάστρο, στο άγαλμα του Θερβάντες, στο Φετιχίε τζαμί και στο άγαλμα του πυρπολητή Γιώργου Ανεμογιάννη.

Ακολούθησε χαλαρό και απολαυστικό γεύμα στα καταστήματα εστίασης και στη συνέχεια πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Επιστρέψαμε με άριστες εντυπώσεις, συνειδητοποιώντας, για άλλη μια φορά, ότι η χώρα μας είναι πανέμορφη και γιατί όχι και μοναδική. Στην φετινή εκδρομή συμμετείχαν 47 μέλη του Συνδέσμου όλων των ηλικιών και απόλαυσαν τοπία, θάλασσα, εδέσματα, μπάνιο και την διαδρομή.



Προβολές παιδικών ταινιών

Αρκετές βραδιές στην πλατεία έγινε προβολή παιδικών ταινιών, τις οποίες παρακολουθούσαν τα παιδιά. Το καλοκαίρι είναι πάντα κινηματογραφικό με απροσδόκητες περιπέτειες, έντονα καρδιοχτύπια, δυνατή μουσική, ηλεκτρισμένη αγωνία, χορταστικά γέλια. Η φετινή επιλογή ταινιών είχε πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά και τα παιδιά το χάρηκαν ιδιαίτερα.

Τα μερομήνια... ή θα βρέξει ή θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει

Πιστεύεται ότι ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους κάποια σημάδια για τον καιρό, οι οποίοι με τον νου, την γνώση και την εμπειρία τους μπορούν να τα «διαβάσουν», και έτσι, να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν τις εργασίες τους (κυρίως αγροτικές και σε βάθος ενός έτους), ανάλογα με τον καιρό που πρόβλεπαν και ανέμεναν. Τα «σημάδια» για τους γνώστες είναι εμφανή στον ουρανό, δηλαδή στο Φεγγάρι, στα Άστρα και στον Ήλιο. Για πιο βραχυχρόνιες προβλέψεις παρατηρούν τους ανέμους, την υγρασία και τα σύννεφα.



Ακόμη στην πρόβλεψη δύναται να συμβάλλουν η συμπεριφορά κάποιων ζώων, αλλά και τα φυτά.

Η πρόβλεψη πρέπει να γίνει εγκαίρως και πριν αρχίσουν οι γεωργικές εργασίες, αλλά πότε; Η αρχή του έτους, η πρωτοχρονιά, δεν ήταν ίδια σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις ιστορικές εποχές. Στα βυζαντινά χρόνια το έτος τελείωνε στις 31 Αυγούστου και πρωτοχρονιά ήταν η 1η Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό την τελευταία μέρα του Αυγούστου την έλεγαν και «κλειδοχρονιά». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (και η Εκκλησία της Ελλάδος) ακολουθεί μέχρι και σήμερα το «Βυζαντινό Ημερολόγιο» και γιορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου ως την αρχή του εκκλησιαστικού έτους η οποία συμπίπτει (μάλλον όχι τυχαία) με την αρχή της γεωργικής περιόδου, αφού τον Σεπτέμβριο ετοιμάζονται τα χωράφια για την σπορά. Επομένως ο Αύγουστος είναι ο πιο ενδεειγμένος μήνας για τις ετήσιες προβλέψεις του καιρού και . . . ως εκ θαύματος και ο καταλληλότερος. Γιατί τον Αύγουστο; Όπως λέει ο λαός μας «από Αύγουστο χειμώνας κι' από Μάρτη καλοκαίρι». Επειδή ο Αύγουστος θεωρείται, κατά κάποιον τρόπο, η αρχή του Χειμώνα, γι' αυτό σε αυτόν τον μήνα εντοπίζονται τα «σημάδια» στα οποία βασίζεται η πρόγνωση του καιρού.

Η πρόβλεψη γίνεται παρατηρώντας τις δώδεκα πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Παρατηρώντας τα καιρικά φαινόμενα αυτών των πρώτων δώδεκα ημερών του Αυγούστου, οι άνθρωποι μπορούν να προβλέψουν (ή αν θέλετε, να μαντέψουν) τον καιρό των επόμενων δώδεκα μηνών. Οι ημέρες αυτές ονομάστηκαν «μερομήνια», από τις λέξεις «μέρα και μήνας». Σε κάθε ημέρα από αυτές, αντιστοιχεί ένας πλήρης κύκλος του φεγγαριού («γιόμιση» και «χάση») ή αργότερα (κατά προσέγγιση), ένας μήνας.

Μπορεί αρκετοί άνθρωποι να παρατηρούν το ίδιο καιρικό φαινόμενο, αλλά να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και εμπειρία και οι προβλέψεις τους να μην ταυτίζονται. Η διαφορά δεν θα είναι ακραία, αλλά η πρόβλεψη του καθενός μπορεί να διαφέρει

ως προς την διάρκεια και την ένταση του φαινομένου. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές βασικές ερμηνείες, όπως π.χ. αν η ημέρα χαρακτηρίζεται από τον καλό καιρό τότε και ο οiwνός για τον αντίστοιχο μήνα θα είναι εξίσου καλός. Αν πάλι έχει αέρα, τότε σημαίνει πως θα είναι άστατος ενώ αν έχει μαύρα σύννεφα, θα κάνει κρύο και αν έχει άσπρα σύννεφα, ο αντίστοιχος μήνας θα είναι βροχερός. Οι πιο έμπειροι παρατηρούν τις καιρικές συνθήκες όλου

του εικοσιτετράωρου καταλήγοντας, με ταξύ άλλων, πως το πρωί σχετίζεται με το πρώτο 15νθήμερο του αντίστοιχου μήνα ενώ το βράδυ με το δεύτερο 15νθήμερο.

Ο Προφήτης Ηλίας που γιορτάζει στις 20 Ιουλίου είναι δημοφιλέστατος στον Ελληνικό λαό. Επειδή σύμφωνα με την παράδοση, αναλήφθηκε στον ουρανό πάνω σε πύρινο άρμα, η μορφή του θυμίζει τον Φαέθοντα της Ελληνικής Μυθολογίας. Στην συνείδηση του λαού μας θεωρείται ρυθμιστής των μετεωρολογικών φαινομένων, κύριος του ήλιου, της βροχής, της αστραπής, της βροντής και των ανέμων, όπως ο Δίας των αρχαίων Ελλήνων. Είναι γνωστό εξ' άλλου, ότι στην ελληνοχριστιανική εποχή πολλές μορφές της χριστιανικής θρησκείας υποκατέστησαν αρχαίες θεότητες και πολλές αρχαίες συνήθειες και δοξασίες προσαρμόστηκαν στον εορταστικό κύκλο των χριστιανών.

Στο χωριό μας, την Καλοσκοπή, αλλά και σε άλλες περιοχές λένε «τ' Άη Ηλιώς, γυρίζει ο καιρός αλλιώς».

Στις 20 Ιουλίου, την ημέρα της γιορτής του Προφήτη Ηλία, αρχίζουν τα «μερομήνια» που διαρκούν μέχρι και την 31η Ιουλίου, δηλαδή δώδεκα ημέρες. Και αυτά τα «μερομήνια» είναι μετεωρολογικές παρατηρήσεις που γίνονται κάθε ημέρα κατά την διάρκεια του 12ήμερου. Και αυτές οι παρατηρήσεις είναι προγνωστικά για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την διάρκεια των δώδεκα μηνών του έτους. Κάθε ημέρα αντιστοιχεί σε έναν μήνα. Έτσι η 20ή Ιουλίου αντιστοιχεί στον Αύγουστο, η 21η στον Σεπτέμβριο και πάει λέγοντας.

Εμείς παρατηρώντας προσεκτικά και σχολαστικά τόσο τα «μερομήνια του Ιουλίου» όσο και τα «μερομήνια του Αυγούστου», καταλήξαμε στην (κατά την γνώμη μας) μόνη και «ακριβέστατη» πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την διάρκεια των δώδεκα μηνών του έτους: «ή θα βρέξει ή θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει».

Μαυρολιθάρι Μαρτυρικό Χωριό Εκδήλωση για τα 80 χρόνια (1944 – 2024)



Στις 18 Αυγούστου 2024 η Τοπική Κοινότητα Μαυρολιθαρίου, οργάνωσε εκδήλωση μνήμης για την συμπλήρωση 80 χρόνων από το κάψιμο του χωριού. Στην εκδήλωση συμμετείχε ενεργά και το χωριό μας με κατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο του χωριού μας Δημήτριο Τσιαμπά και ομιλητή τον Βαγγέλη Τσιρώνη. Μετά τον βασικό ομιλητή της εκδήλωσης, Αντιστράτηγο ε.α. Δημήτριο Γλυμή, έλαβε

τον λόγο ο συγχωριανός μας Βαγγέλης Τσιρώνης. Με γλαφυρό και μεστό λόγο παρουσίασε τα γεγονότα από το κάψιμο του δικού μας χωριού (της Καλοσκοπής), όπως τα είχε ζήσει ως 11χρονο παιδί τότε και δεν διέφεραν σε τίποτε από αυτά που έγιναν στο Μαυρολιθάρι. Στην εκδήλωση ο Σύνδεσμος πρόβαλε και το βίντεο «Καλοσκοπή 1940–1950» που παρουσιάζει τα γεγονότα του δικού μας μαρτυρικού χωριού, εντυπωσιάζοντας όλους τους παρευρισκόμενους. Την εκδήλωση τίμησαν περισσότεροι από τριάντα συγχωριανοί μας.

Για το κάψιμο του Μαυρολιθαρίου, από τους Γερμανούς, η Τοπική Κοινότητα Μαυρολιθαρίου θα εκδώσει και ένα βιβλίο το οποίο θα περιλαμβάνει πέραν των γεγονότων και μαρτυρίες επιζώντων. Σε αυτό το έντυπο θα περιλαμβάνονται και μαρτυρίες των συγχωριανών μας: Δανιήλ Βασιλικής, Κουμπούρη Κωνσταντίας, Ζούγρου–Δανιήλ Βασιλικής, Μώρη Φωτεινής, Χασιακού Γεωργίας, Κυρίτση Δημήτρη και Τσιρώνη Βαγγέλη. Οι μαρτυρίες αφορούν το χωριό μας και αποτελούν πολύτιμο στοιχείο στο αρχείο του Συνδέσμου.

Συνέβησαν και αυτά...

• Στις 12 Αυγούστου 2024 εκδηλώθηκε **μικρής έκτασης φωτιά** από γόπα τσιγάρου μέσα στο χωριό μας. Για καλή μας τύχη αποφεύχθηκε η επέκταση της φωτιάς χάρη στην έγκαιρη επέμβαση συγχωριανού μας. Να προσέχουμε.

• Την Κυριακή 25 Αυγούστου 2024, μετά από πληροφορία που είχε δοθεί στους αστυνομικούς του τμήματος Δωριδας, οργανώθηκε επιχείρηση εξερεύνησης στην περιοχή μεταξύ Στεφάνου Λιβάδι και Νεράκι του χωριού μας, από άνδρες της ΕΚΑΜ, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της ΟΕΠΤΑ. **Εντοπίστηκαν 650 δενδρύλλια κάνναβης**, που ήταν καλά κρυμμένα μέσα σε περιοχή με πυκνή βλάστηση. Σύμφωνα με τις αρχές, είναι θέμα χρόνου να εξακριβωθεί η ταυτότητα των ατόμων που καλλιέργησαν αυτή την τεράστια φυτεία κάνναβης στην περιοχή μας καθώς έχουν αφήσει και κάποια ευρήματα στον χώρο της καλλιέργειας. Την Δευτέρα το πρωί οι αστυνομικοί ξερίζωσαν τα δενδρύλλια και κατάσχισαν τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον χώρο

της φυτείας. Πριν πέντε χρόνια, τον Αύγουστο του 2020, είχαμε και άλλη παρόμοια επιχείρηση σε περιοχή του χωριού μας.

• Από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 διεξήχθη το **Ράλλυ Ακρόπολις** ή «Ράλλυ των μέσα θεών» όπως χαρακτηρίστηκε φέτος, με πολλές και απαιτητικές ειδικές διαδρομές μέσα στα απαράμιλλου κάλλους ορεινά τοπία της ελληνικής ενδοχώρας. Δύο ειδικές διαδρομές διεξήχθησαν σε χωματόδρομους των γειτονικών μας χωριών Παύλιανης και Οινόχωριου. Τα πανέμορφα τοπία «ταξίδεψαν» μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις του αγώνα αλλά και από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σε όλον τον κόσμο, προβάλλοντας την περιοχή μας και την χώρα μας. Σημαντική είναι και η συνεισφορά της διοργάνωσης στην οικονομία της χώρας καθώς, οι συμμετέχοντες, οι ομάδες υποστήριξης και οι επισκέπτες ξοδεύουν σε μία εβδομάδα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για μεταφορά, διαμονή και διατροφή. Σε όλες τις διαδρομές, βρέθηκαν χιλιάδες Έλληνες αλλά και ξένοι

για να παρακολουθήσουν αυτό το μοναδικό θέαμα. Υπολογίζεται ότι 50.000.000 άνθρωποι από 150 χώρες είδαν το «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις». Μεγάλος πρωταγωνιστής του φετινού αγώνα ήταν ο Βέλγος οδηγός της Hyundai και πρωτοπόρος στη βαθμολογία των οδηγών, Thierry Neuville, ο οποίος τερμάτισε πρώτος.

• Μία εξαιρετική **Λαϊκή Βραδιά** με την Νάσια Βελέντζα, τον Νίκο Βελέντζα και τον Άγγελο Φαναρίτη, πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου 2024 το κατάστημα «MIMA» του χωριού μας, γεμίζοντας ασφυκτικά από κόσμο που διασκέδασε και χόρεψε μέχρι τις πρωινές ώρες.

• **Βραδιές με μουσική** οργάνωσε και το Καφενείο – Τσιπουράδικο «**Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ**». Ρεμπέτικη βραδιά με την Βιολέτα Γαλανού και τον Παναγιώτη Λύτρα στις 14 Αυγούστου 2024 και βραδιά disco '80 – '90 στις 17 Αυγούστου 2024, καθώς και πολλές καθημερινές δράσεις για παιδιά.

**Τα Τεύχη της εφημερίδας “Η Κουκουβίστα” από 1975 έως 2015 υπάρχουν σε CD.
Το CD θα το βρείτε στα γραφεία του Συνδέσμου μας.**

Πριν 40 χρόνια

(από το τεύχος 44-45 Ιούλιος - Οκτώβριος 1984)

Παναγιώτης Ι. Μπουκουβάλας

«Ο Παναγιώτης Μπουκουβάλας, άφησε την τελευταία του πνοή στην πολύνεκρη μάχη των Καρουτών στις 5 Αυγούστου 1944.»

Πέρασαν 40 χρόνια από τότε που οι Γερμανοί κατακτητές έκαμαν τις τελευταίες σπασμωδικές επιχειρήσεις στην ορεινή Φωκίδα και Φθιώτιδα καίγοντας στο πέρασμά τους όλα τα ορεινά χωριά.



Την εποχή εκείνη οι αντάρτες κατάφεραν καιριο πλήγμα εναντίον τους στη μάχη των Καρουτών (5.8.44), που εξοντώθηκε ολόκληρο τάγμα Γερμανών Σ' αυτή τη μάχη έπεσε ηρωικά και ο Καλοσκοπίτης αντάρτης του ΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Το παλικάρι της Καλοσκοπής κατατάχτηκε στον ΕΛΑΣ το Μάρτη του 1943. Έδωσε τη ζωή του κατά τον αντιφασιστικόν αγώνα του λαού μας, αφήνοντας την τελευταία πνοή του στην πολύνεκρη μάχη των Καρουτών (5.8.44). Αγωνίστηκε, για να ιδεί η πατρίδα μας τον ήλιο της λευτεριάς ν' ανεβαίνει και πάλι ολοφώτεινος ψηλά στον ουρανό της.

Από το διδλίο «Η ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΟΥΤΕΣ», Αθήνα 1983, Εκδόσεις ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ, του Η. Παπανικολή, αντιγράφουμε τα εξής, σχετικά με τον ηρωικό αντάρτη. Σελ. 199:

«“ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑΣ”, αντάρτικο όνομα του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ του Γιάννη, 20 χρονών, απ' την Καλοσκοπή (Κουκουβίστα) της Παρνασσίδας. Για την αντιστασιακή του δράση είχε συλληφθεί απ' τους Γερμανούς, αλλά κατόρθωσε να δραπέτεύσει απ' το τραίνο που μετέφερε τους όμηρους στη Γερμανία. Ορκίστηκε αντάρτης τη μέρα του Ευαγγελισμού '43, στη Δεσφίνα, κατατάχτηκε στον 1ο λόχο του τάγματος Νικηφόρου και πήρε μέρος σ' όλες σχεδόν τις μάχες που έδωσε το Τμήμα του το '43 - '44.

«Στις Καρούτες πολέμησε με το Τμήμα του Ολύμπιου, που απ' το Κεφαλάρι χτύπησε τα δωρενά σπίτια του χωριού. Στην εξόδρμηση, πάννη στην προσπάθειά του να τροφοδοτήσει το σπλοπολυδύλο του ομαδόρχη του Νικισάρα, χτυπήθηκε στο κεφάλι απ' τους αμυνόμενους Γερμανούς και σκοτώθηκε κοντά στο σπίτι του Λουκόπουλου...».



Το τραπεζογραμμάτιο 5.000 δραχμών είναι αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση. Έχει ημερομηνία έκδοσης 23 Μαρτίου 1984, αλλά κυκλοφόρησε στις 30 Αυγούστου 1984. Η ημερομηνία έκδοσης είναι συμβολική, καθώς τότε απελευθερώθηκε η Καλαμάτα και τελέστηκε πανηγυρική δοξολογία στον ναό των Αγίων Αποστόλων (1821). Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε χαρτονομίσματα με κοινό θέμα στις 2 πλευρές για να τιμήσει σημαντικά γεγονότα της ιστορίας της χώρας.

Οχ αμάν, / γιατί τα πεντοχιλιारा δεν είναι πετσετάκια να παίρνω με τη σέσουλα να γράφω ραβασάκια. (Γλυκερία)

➔ 1927

Υπογράφεται το Πρωτόκολλο της Γενεύης, με το οποίο ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος και το εκδοτικό προνόμιο περιέρχεται σε αυτήν. Η δραχμή συνδέεται με την στερλίνα με ισοτιμία 375 δραχμές/λίρα.

➔ 1938

Με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1938, ιδρύθηκε το «Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμμάτων και Αξιών» (ΙΕΤΑ), στο οποίο ανατέθηκε η φροντίδα της σύνθεσης και έκδοσης των τραπεζογραμμάτων. Οι εργασίες ανέγερσής του στον Χολαργό άρχισαν αμέσως και παραγγέλθηκαν και οι πρώτες εκτυπωτικές μηχανές. Όμως, μεσολάβησε ο Β' παγκόσμιος πόλεμος και η λειτουργία του ξεκίνησε μετά την απελευθέρωση.

➔ 1940-44

Κατά την περίοδο της Κατοχής, συνεχίζεται η έκδοση τραπεζογραμμάτων τόσο στην κατεχόμενη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από το 1941 μέχρι και το 1944, τυπώθηκαν πολλά χαρτονομίσματα σε διάφορα λιθογραφεία της χώρας με τεράστιες ονομαστικές αξίες λόγω του καλπάζοντος πληθωρισμού, με τελευταίο, στις 5.11.1944, αυτό του ποσού των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών. Με τον ν.18/10.11.1944 εισάγεται η πρώτη νομισματική μεταρρύθμιση που προβλέπει ότι μία μεταπολεμική δραχμή ισοδυναμεί με 50 δισεκατομμύρια κατοχικές δραχμές.

➔ 1995

Κυκλοφορεί τραπεζογραμμάτιο ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών. Στην μια όψη του εικονίζεται ο Γεώργιος Παπανικολάου (ΠΑΠ test) και στην άλλη άγαλμα του θεού της υγείας Ασκληπιού.

➔ 1996

Εκδίδεται το τελευταίο χαρτονόμισμα του κύκλου της δραχμής, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών. Στην μια όψη του εικονίζεται ο Ρήγας Φεραίος και στην άλλη το «Κρυφό Σχολείο» του Ν. Γύζη.

➔ 2002

Την 1η Ιανουαρίου 2002 τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία σε 12 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με ισοτιμία 340,75 δραχμές/ευρώ.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΞΕΧΝΟΥΝ

№	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ	№	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
205	Ζησίμου Αριστοτέλης.	50	241	Αυγερινού – Πολατσίδα Κατερίνα.	50
206	Παπαϊωάννου Πανουργιάς του Αθανασίου.	20	242	Αυγερινού – Λουκάκη Νικολίτσα.	50
207	Χριστοφόρου Χριστόφορος του Παναγιώτη.	20	243	Κοτσύφη Γεωργία στη μνήμη του αδελφού της Κιτσιόπουλου Ιωάννη.	20
208	Κατσιανιώτη – Μπερμπερίδου Δέσποινα στη μνήμη της αγαπημένης της Μαρίας Χριστοδούλου.	50	244	Πριόβολος Αριστείδης και Κρανάκη Ζωή στη μνήμη της Πηνελόπης Κυριαζή.	50
209	Κολλύρη Θάλεια στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη Κολλύρη.	20	245	Μαντζιός Γεώργιος στη μνήμη του πατέρα του Αθανασίου Μαντζιού.	20
210	Χαμηλού – Ρούλια Μαγδαλινή.	20	246	Δανιήλ Δημήτριος του Βασιλείου.	50
211	Καλτσά – Χατζηχριστόφα Πανωραία.	20	247	Κωστούρος Δημήτριος του Παναγιώτη.	20
212	Δανιήλ Παναγιώτα του Νικολάου.	15	248	Βλάχου – Παπαλιάκου Αρχοντούλα στη μνήμη των γονέων της Ευθυμίου και Βιολέτας Βλάχου.	20
213	Δανιήλ Ανδριανή του Νικολάου.	15	249	Αξίπτου Αθανασία του Κυριάκου.	50
214	Κωστούρος Δημήτριος του Παναγιώτη στη μνήμη της συζύγου του Κωνσταντίνας, του γαμπρού του Ταξιάρχη Παπακωνσταντίνου, της αδελφής του και του γαμπρού του Ευθυμίας και Χρήστου Μαλισσόβα.	50	250	Μάρρα Κυριακή του Χαραλάμπου.	20
215	Νισυραίος Γεώργιος στη μνήμη της μητέρας του Άννας Νισυραίου – Κόλλια.	100	251	Αλεξίου – Μάρρα Αλεξάνδρα στη μνήμη των γονέων της Ευθυμίου και Αικατερίνης Αλεξίου.	20
216	Πλατανιά – Τσιριμώνα Μαίρη στη μνήμη των γονέων της Γεωργίου και Παναγιώτας Πλατανιά και της θείας της Ελένης Κωστούρου.	50	252	Στοιγιάννη Ηλένα – Κυριακή στη μνήμη του παππού της Ηλία Βλάχου.	20
217	Τσώνος Αλέξανδρος στη μνήμη του πατέρα του Ηρακλή Τσώνου.	50	253	Βενζανάκου Τζουλιάνο (Νικόλας).	20
218	Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης.	120	254	Μπουκουβάλα – Λεβέντη Αικατερίνη στη μνήμη των γονέων της Γιάννη και Κωνσταντίας Μπουκουβάλα και του αδελφού της Δήμου Μπουκουβάλα.	20
219	Δανιήλ Βασιλική συζ. Δημητρίου στη μνήμη του Νίκου Αντωνίου (ιατρού).	20	255	Μώρη – Σύρου Χρυσούλα του Παναγιώτη.	20
220	Κωστούρος Ευάγγελος του Γεωργίου στη μνήμη του Αθανασίου Κωστούρου και της Ευαγγελίας Καίλη – Χαμηλού.	50	256	Αφέντης Τάσος του Αντρέα.	50
221	Βαμβούκου Φλώρα στη μνήμη της πεθεράς της Ευαγγελίας Καίλη – Χαμηλού.	20	257	Νίκαινας Νικόλαος.	20
222	Δανιήλ Ευάγγελος στη μνήμη των γονέων του Γεωργίου και Δήμητρας Δανιήλ.	50	258	Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης.	170
223	Σπανού – Χορταριά Χριστίνα, για την ενίσχυση των εκδηλώσεων του Συνδέσμου.	50	259	Κουτσουβέλη Ελεάνα και Πέτρος Κουτσουβέλης στη μνήμη του παππού τους Πέτρου Κουτσουβέλη.	50
224	Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης.	130	260	Κουτσουβέλη Εβίνα και Πέτρος Κουτσουβέλης στη μνήμη του παππού τους και της γιαγιάς τους Αντώνη και Κούλας Κουτσουβέλη.	50
225	Ποδάρα Γεωργία του Δημητρίου.	20	261	Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης.	100
226	Δεστούνης Γεώργιος και Αλεξίου Αλεξάνδρα στη μνήμη των γονέων τους Αθανασίου και Βάιας Αλεξίου.	100	262	Παλασαντζά Παναγιώτα.	50
227	Ιερέας Μώρης Θεμιστοκλής του Δημητρίου.	20	263	Παπαδόπουλος Ιωάννης του Τριαντάφυλλου στη μνήμη του παππού του Ιωάννη Παπαδόπουλου.	20
228	Μημίνη Παρασκευή (Βούλα) του Ελευθερίου.	50	264	Καζαντινού Σοφία.	50
229	Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης.	70	265	Κυριάκη – Κιτσιοπούλου Δήμητρα στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη Κιτσιόπουλου.	20
230	Λιανού Πολυτίμη (Τίμη) του Ελευθερίου, για την ενίσχυση των εκδηλώσεων του Συνδέσμου.	40	266	Κιτσιοπούλου – Παπαϊωάννου Αφροδίτη στη μνήμη του πατέρα της Ιωάννη Κιτσιόπουλου.	20
231	Ματθαίου – Θεοδωροπούλου Δήμητρα.	20	267	Δανιήλ Ευσταθία συζ. Ιωάννη στη μνήμη του αγαπημένου της υιού Μαργαρίτη (Τάκη) Δανιήλ.	100
232	Ματθαίου Ευάγγελος στη μνήμη των γονέων του Αλέκου και Μαρίας Ματθαίου.	100	268	Κωστούρος Χαράλαμπος του Ευάγγελου.	50
233	Παπανικολάου Παναγιώτης του Γεωργίου στη μνήμη της μητέρας του Ζωής Παπανικολάου.	50	269	Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης.	70
234	Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης.	100	270	Τσολάνα – Δανιήλ Γεωργία.	30
235	Ξυδιά Μαρία σύζυγος Γεωργίου.	20	271	Κυρίτση Νικολέτα του Παναγιώτη.	50
236	Φίκας Περικλής στη μνήμη των γονέων του Νικολάου και Ελένης Φίκα.	50	272	Τσολάνας Ευάγγελος του Τριαντάφυλλου.	50
237	Λευκαδίτου Γεωργία και Ράνια.	30	273	Έσοδα Εκδηλώσεων (Εκδρομή στην Ναύπακτο).	230
238	Παπανικολάου Χρυσούλα στη μνήμη του συζύγου της Θεοχάρη Παπανικολάου και της Ζωής Παπανικολάου.	50	274	Έσοδα Εκδηλώσεων (Παραδοσιακή Βραδιά).	3.075
239	Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης.	210	275	Μίνα Μούκα στη μνήμη του συζύγου της Κυριάκου Μούκα και των γονέων της Γεωργίας και Δήμου Κόλλια.	50
240	Μπάρλα Πάτρα (Καναδάς).	50	276	Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης.	70
			277	Νταλάκας Φάνης – Χαμηλού Ζωή.	50
			278	Χασιακού Γεωργία στη μνήμη του ιερέως Παναγιώτη Χασιακού.	100
			279	Δανιήλ – Μητσοπούλου Αικατερίνη στη μνήμη του Τάκη Βάρσου.	30

No	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
280	Μώρης Παναγιώτης στη μνήμη των γονέων του Νικολάου και Αργυρώς και του αδελφού του Λουκά Μώρη.	30
281	Χριστοδούλου Λεωνίδας στη μνήμη των γονέων του Νικολάου και Ασημίνας Χριστοδούλου.	50
282	Ραπτοπούλου Νατάσα του Ζαχαρία.	20
283	Καραγεώργης Δημήτριος του Αλέξανδρου (φίλος του χωριού).	20
284	Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης.	90

No	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
285	Κυρίτσης Π. Δημήτριος και Γιασιράνη Βασιλεία.	50
286	Δανιήλ Ι. Νικόλαος και Μαρία στη μνήμη του αδελφού τους Βασίλη Ι. Δανιήλ.	50
287	Δρόλια Μαρία συζ. Γεωργίου.	25
288	Δρόλιας Ιωάννης του Γεωργίου.	25
289	Κουλουμπής Μιχάλης (Λιβαδειά).	20
290	Καλτσάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου.	20
291	Ματθαίου Γεώργιος του Ιωάννη.	20

Στην κατάθεση των συνδρομών μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ του Συνδέσμου στην **EUROBANK** με αριθμό **0026.0408.83.0200334049** & **IBAN GR360260408000830200334049** στο όνομα, **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»**.

Παρακαλούνται τα μέλη μας, που καταθέτουν συνδρομή με e-banking, να αναγράφουν στην κατάθεση Επώνυμο, Όνομα και όνομα πατρός, ενώ τον σκοπό της κατάθεσης, επειδή στο σύστημα δεν εμφανίζεται όλη η αιτιολογία, να μας τον στέλνουν με email ή να ενημερώνουν τηλεφωνικά κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στις **26 Οκτωβρίου 2024** και περί ώρα **11:00 π.μ.** προγραμματίζουμε την διεξαγωγή **Συνέλευσης κατοίκων Κοινότητας Καλοσκοπής**, για ενημέρωση – συζήτηση θεμάτων που αφορούν το χωριό μας.

Παρακαλούνται όλοι οι Δημότες – κάτοικοι και φορείς του χωριού να παραστούν στη Συνέλευση των κατοίκων Κοινότητας Καλοσκοπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ

Χρονικό της μετανάστευσης από την Κουκουβίστα στην Αμερική

ΜΕΡΟΣ Β΄

Συνέχεια από το τεύχος 209, σελ.215

3. Διατήρηση του μεταναστευτικού στα 1909

Στη διάρκεια του έτους έγιναν δύο ομαδικά ταξίδια. Συνολικά έφυγαν 8 άτομα.

Ο Αθαν.Αλεξίου ήταν 23 ετών. Με 26\$ στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά στο Πόρτλαντ τού Όρεγκον, κοντά στον αδελφό του Δημήτριο Αλεξίου.

Ο Δημήτριος Τούμπας ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Με 26\$ πήγαινε στο Πόρτλαντ τού Όρεγκον όπου είχε τον αδελφό του Γεωρ. Τούμπας.

Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1909 αριθμούσε έξι άτομα.

Ο Ιωάννης Δανιήλ ήταν 22 ετών. Ο πατέρας του στην Κουκουβίστα λεγόταν Γεώργιος. Ο προορισμός του, με 13\$ ήταν η Ν.Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Ιωάννης Μπούρας.

Ο Ευθύμιος Πριόβολος ήταν 40 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του στο Χωριό λεγόταν Μαρία. Με 10\$ πήγαινε στη Ν.Υόρκη, στο φίλο του Ιωάννη Μπούρα.

Ο Αθανάσιος Τομαράς ήταν 28 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Ευθυμία. Με 12\$ πήγαινε στην Ν.Υόρκη όπου ήταν ο φίλος του Ιωάν.Μπούρας

Ο Ευθύμιος Τσίγας ήταν 26 ετών παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Μαρία. Προορισμός του με 10\$ η Ν.Υόρκη στο φίλο του Ιωαν. Μπούρα.

Ο Ανδρέας Τσοκάς ήταν 31 ετών αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του στην Κουκουβίστα λεγόταν Βασιλική. Με 13\$ πήγαινε στην πόλη Ραίημοντ [Raymond] της Ουάσινγκτον όπου ήταν ο φίλος του Γεώργ. Δημ. Πριόβολος.

Ο Γεώργιος Χαμηλός ήταν 26 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης. Με 37\$ στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά στην Τζόνσονμπουργκ της Πενσυλβάνια, όπου ήταν ο φίλος του Αντώνης Σαφάκας.

4. Νέα αύξηση του αριθμού μεταναστών στα 1910

Στη διάρκεια τού έτους έγιναν 2 ομαδικά ταξίδια καί 3 από μεμονωμένους.

Η πρώτη ομαδική αναχώρηση έγινε από την Γαλλία στις 26 Μαρτίου με το πλοίο Niagara, από το λιμάνι της Χάβρης και στις 5 Απριλίου αποβιβάστηκαν στην Ν. Υόρκη.

Ο Δημήτρης Καραγιώργος ήταν 20 ετών, και δήλωσε εργάτης ημέρας [day laborer]. Ο πατέρας του στην Κουκουβίστα λεγόταν Παναγιώτης. Με 25\$ πήγαινε στο Raymond της πολιτείας Ουάσινγκτον, κοντά στον αδερφό του Γεώργιο.

Ο Ιωάννης Μαλεβίτσης ήταν 34 ετών και παντρεμένος. Ως τόπο γέννησης και διαμονής δήλωσε τη Γραβιά. Η γυναίκα του στην Κουκουβίστα λεγόταν Αγγελική. Προορισμός του με 25\$ ήταν η πόλη Camas της πολιτείας Ουάσινγκτον, κοντά στον αδερφό του Δήμο Μαλεβίτη.

Ο Γεώργ. Μεμένιος ήταν 25 ετών. Δήλωσε τη Γραβιά ως τόπο γέννησης και διαμονής. Ο πατέρας του στην Κουκουβίστα λεγόταν Ηλίας. Με 25\$ για τα πρώτα έξοδα πήγαινε για δουλειά στην πόλη Raymond της Ουάσινγκτον, κοντά στον αδερφό του Ν. Μεμένιο.

Ο Αθανάσιος Τομαράς ήταν 29 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του στο χωριό λεγόταν Ευθυμία. Με 25\$ μαζί του ανα-

ζητούσε δουλειά εργάτη στη Ν. Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Γεώργιος Φώσκολος.

Ο Κωνσταντίνος Τούμπας ήταν 24 ετών παντρεμένος. Ως τόπο γέννησης και διαμονής δήλωσε τη Γραβιά. Η γυναίκα του λεγόταν Ευαγγελία. Με 25\$ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά στη Ν.Υόρκη όπου ήταν ο φίλος του Εμμανουήλ Δημητρακόπουλος

Ο Νικόλαος Τούμπας ήταν 35 ετών, παντρεμένος. Δήλωσε τη Γραβιά ως τόπο γέννησης και διαμονής. Η γυναίκα του λεγόταν Γιαννούλα. Προορισμός του με 25\$ για δουλειά εργάτη η Ν. Υόρκη, κοντά στο φίλο του Εμμαν. Δημητρακόπουλο. Ο Χαράλαμπος Τσόχλας ήταν 25 ετών. Ως τόπο γέννησης και διαμονής δήλωσε τη Γραβιά. Ο πατέρας του στο χωριό λεγόταν Ιωάννης. Πήγαινε για δουλειά εργάτη με 23\$ για τα πρώτα του αναγκαία έξοδα, στη Ν. Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Γεωρ. Αναγνωστόπουλος.

Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στα 1910 έγινε από δύο άτομα, τους Ευάγ. Βάρσο και Νικ. Μώρη. Από την Ελλάδα πήγαν με πλοίο στη Γαλλία. Στις 2 Απριλίου, από το γαλλικό λιμάνι της Χάβρης αναχώρησαν με το πλοίο La Gascogne και στις 12 Απριλίου αφίχθησαν στις ΗΠΑ. Για τους Μετανάστες αυτούς ξέρουμε ότι:

Ο Ευάγγελος Βάρσος ήταν 23 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Δήλωσε εργάτης σε φάρμα. Η γυναίκα του λεγόταν Βασίλω. Με 25\$ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσινγκτον όπου ήταν ο φίλος του Ευάγγελος Χαραμής.

Ο Νικόλαος Μώρης ήταν 39 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Βασιλική. Έψαχνε για δουλειά εργάτη σε φάρμα [με 25\$] στη Ν. Υόρκη, όπου είχε φίλο του.

Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στα 1910 έγινε από το Νικόλαο Μώρη. Το ταξίδι του έγινε τμηματικά, δηλαδή από την Ελλάδα πήγε πρώτα με πλοίο στη Γαλλία. Στις 11 Ιουνίου, από το λιμάνι της Χάβρης έφυγε με το πλοίο Chicago και στις 20 Ιουνίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 23 ετών. Ο πατέρας του στην Κουκουβίστα λεγόταν Θεόδωρος. Προορισμός του με 25\$ η Ν. Υόρκη κοντά στον αδερφό του Δημήτριο Μώρη.

Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στα 1910 έγινε από το Γεώργιο Δανιήλ. Στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Χάβρη επιβιβάστηκε στο πλοίο La Gascogne και στις 12 Σεπτεμβρίου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Ν. Υόρκης. Ήταν τότε 19 ετών. Στην Κουκουβίστα ήταν η μητέρα του Παναγιώτα. Με 25\$ μαζί του πήγαινε για δουλειά εργάτη στη Σώλτ Λέικ Σίτυ της Γιούτα, όπου ήταν ο φίλος του Ιωάννης Διαμαντίτης.

Η τρίτη μεμονωμένη αναχώρηση στα 1910 έγινε από τον Ανδρέα Ράππη. Στις 24 Οκτωβρίου, από το λιμάνι της Πάτρας ταξίδεψε με το πλοίο Laura και στις 10 Νοεμβρίου έφτασε στη Ν. Υόρκη. Ήταν τότε 32 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε αγρότης – κτηματίας [farmer]. Η γυναίκα του στην Κουκουβίστα λεγόταν Ελένη. Με 15\$ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά στη Ν. Υόρκη όπου ήταν ο φίλος του Δημ. Αλεξίου.

5. Κορύφωση της μεταναστευτικής φυγής στο 1911

Στη διάρκεια του έτους έγιναν οκτώ ταξίδια: 4 ομαδικά και 4 από μεμονωμένους. Συνολικά έφυγαν 23 άτομα της Κουκουβίστας.

Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1911 έγινε από τον Ηλία Πιπέρα. Από το λιμάνι της Πάτρας στις 13 Φεβρουαρίου έφυγε με το πλοίο Alice και την 1η Μαρτίου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Ν. Υόρκης. Ήταν τότε 19 ετών. Γεννήθηκε στην Κουκουβίστα αλλά ως τόπο διαμονής δήλωσε τη Λαμία, όπου είχε τη μητέρα του Μαρία. Με 25\$ για τα πρώτα του έξοδα, έψαχνε δουλειά εργάτη σε φάρμα στην πόλη Κολόμπους [Columbus] του Οχάιο, όπου ήταν ο φίλος του Γ. Βούτσινος.

Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1911 έγινε από τον Ιωάννη Λευκαδίτη. Στις 18 Μαρτίου έφυγε από το λιμάνι της Μασσαλίας με το πλοίο Germania και στις 3 Απριλίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 27 ετών. Ως επάγγελμα δήλωσε καλλιεργητής [αγρότης]. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Προορισμός του [με 24\$] ήταν η Ν. Υόρκη όπου ήταν ο φίλος του Αντώνιος Σαράντης.

Η πρώτη ομαδική αναχώρηση στο 1911 αριθμούσε έξι άτομα και τη συγκρότησαν οι Ευάγ. Κόλλιας, Δημ.Κυρίτης, Ευθ.Μαλεβίτσης, Χαρ.Μεμένιος, Κων.Τσαπάρας και Γεωρ. Χρηστίδης. Το ταξίδι τους έγινε τμηματικά. Από την Ελλάδα πήγαν με πλοίο στην Τεργέστη, από όπου αναχώρησαν στις 4 Μαρτίου με το πλοίο Saxonia και στις 26 Μαρτίου έφτασαν στις ΗΠΑ.

Ο Ευάγγελος Κόλλιας ήταν τότε 18 ετών. Ως επάγγελμα δήλωσε αγρότης. Η μητέρα του στην Κουκουβίστα λεγόταν Ανθούλα. Με 30\$ πήγαινε για δουλειά στην πόλη Έβερετ της Ουάσινγκτον, κοντά στον αδερφό του Κωνστ. Κόλλια.

Ο Δημήτριος Κυρίτης ήταν 35 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Γιωργού. Με 25\$ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά αγρότη στην πόλη Ραϊνμοντ της Ουάσινγκτον, όπου ήταν ο συγχωριανός του Νικόλαος Μεμένιος.

Ο Ευθύμιος Μαλεβίτσης ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος. Ως αγρότης, με 25\$ έψαχνε για δουλειά στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσινγκτον, όπου ήταν ο αδερφός του Ιωάννης.

Ο Χαράλαμπος Μεμένιος ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ηλίας. Προορισμός του με 25\$, για δουλειά αγρότη, ήταν η πόλη Ραϊνμοντ της Ουάσινγκτον, όπου ήταν ο αδερφός του Γεώργ.Μεμένιος.

Ο Κώστας Τσαπάρας ήταν 32 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης. Πήγαινε για δουλειά εργάτη, με 25\$, στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσινγκτον, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Ιωάννης Αναγνώστου.

Ο Γεώργ. Χρηστίδης ήταν 26 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Δημήτριος. Με 25\$ μαζί του, αναζητούσε δουλειά αγρότη στην πόλη Έβερετ της Ουάσινγκτον, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Αλ. Αλεξίου.

Η τρίτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1911 έγινε από το Νικόλαο Κατσανιώτη. Από την Ελλάδα ταξίδεψε με πλοίο μέχρι την Ιταλία. Ήταν τότε 19 ετών. Από το λιμάνι της Νάπολης έφυγε με το πλοίο Friedrich dre Grosse και στις 31 Μαρτίου έφτασε στην Αμερική. Τελικός προορισμός [με 25\$] ήταν η πόλη Ραϊνμοντ κοντά στον αδερφό του Ιωάννη.

Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1911 ήταν η πλέον πολυάριθμη. Έφτασε τα 9 άτομα και περιλάμβανε τους: Νικ. Δανιήλ, Ευθ.Καραντάσιο, Νικ.Κόλλια, Ευθ.Λιάκο, Ευθ. Μώρη, Γεωρ.Ντινόπουλο, Νικ.Ποδόρα, Νικ.Τομαρά και Ηλ.Τσόχλα. Από την Ελλάδα πήγαν πρώτα με πλοίο στη Γαλλία. Στις 18 Μαρτίου, από το λιμάνι της Μασσαλίας επιβιβάστηκαν στο πλοίο Germania και στις 3 Απριλίου έφτασαν στη Ν. Υόρκη.

Ο Νικόλαος Δανιήλ ήταν 19 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του στο χωριό Ασπασία. Δήλωσε αγρότης και πήγαινε [με 25\$] Κάμας [Kamas] της Γιούτα όπου ήταν ο κουνιάδος του Δημήτρης Τούμπας.

Ο Ευθύμιος Καρατάσος ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του στο χωριό λεγόταν Βασίλω. Προορισμός του, με 25\$, ήταν η πόλη Ραϊνμοντ [Raymond] της Ουάσινγκτον, για δουλειά εργάτη, κοντά στον ανεψιό του Νικόλαο Μεμένιο.

Ο Νικόλαος Κόλλιας ήταν 25 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Οδυσσεύς.Με 25\$ πήγαινε για δουλειά εργάτη στην πόλη Έβερετ της Ουάσινγκτον, όπου ήταν ο φίλος του Δημήτριος Αλεξίου.

Ο Ευθύμιος Λιάκος ήταν 29 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Κωνσταντίνα. Ως εργάτης, με 29\$ μαζί του,

αναζητούσε δουλειά στην πόλη Έβερρετ της πολιτείας Ουάσιγγτον, κοντά στον κουνιάδο του Ιωάννη Αναγνώστου.

Ο Ευθύμιος Μώρης ήταν 37 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Μαρία. Έψαχνε για δουλειά εργάτη, με 25\$ στην τσέπη, στην πόλη Έβερρετ της πολιτείας Ουάσιγγτον, όπου ήταν ο κουνιάδος του Δημήτριος Αλεξίου.

Ο Γεώργιος Ντινόπουλος ήταν 31 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Ελένη. Ο τελικός του προορισμός [με 28\$] για δουλειά εργάτη ήταν η πόλη Ραϊήμοντ [Raymond] της πολιτείας Ουάσιγγτον, όπου είχε έναν ξάδερφό του.

Ο Νικόλαος Ποδάρας ήταν 24 ετών. Ο πατέρας του στην Κουκουβίστα λεγόταν Ιωάννης. Ως αγρότης, με 27\$ μαζί του, αναζητούσε δουλειά εργάτη στην πόλη Έβερρετ κοντά στον ξάδερφό του Χαράλαμπο Κωστούρο.

Ο Νικόλαος Τομαράς ήταν 24 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Παναγιώτης. Ως αγρότης, με 25\$ μαζί του, αναζητούσε δουλειά στην πόλη Κάμας [Kamas] της Γιούτα, κοντά στον ξάδερφό του Αριστείδη Δανιήλ.

Ο Ηλίας Τσόχλας ήταν 20 ετών. Η μητέρα του στην Κουκουβίστα λεγόταν Πανώρια. Έψαχνε για δουλειά αγρότη, με 25\$ στη τσέπη, στην πόλη Έβερρετ της Ουάσιγγτον, όπου ήταν ο αδερφός του Χαράλαμπος Τσόχλας.

Η τέταρτη μεμονωμένη αναχώρηση στα 1911 έγινε από τον Αθανάσιο Λάιο. Από την Ελλάδα πήγε πρώτα στην Νάπολη. Στις 29 Μαρτίου, από το λιμάνι της Νάπολης έφυγε με το πλοίο San' Anna και στις 12 Απριλίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 27 ετών. Η μητέρα του στην Κουκουβίστα λεγόταν Βασιίλω. Προορισμός του [με 26\$] για δουλειά εργάτη ήταν η πόλη Ραϊήμοντ της Ουάσιγγτον, όπου ήταν ο

ξάδερφός του Νικόλαος Μεμένιος.

Η τρίτη ομαδική αναχώρηση στα 1911 έγινε από διμελή ομάδα, με τους: Μαργ.Δανιήλ και Παν.Τσαπάρα. Στις 10 Απριλίου, από το λιμάνι της Πάτρας, με το πλοίο Martha Washington έφτασαν στη Ν Υόρκη. Ξέρουμε για αυτούς ότι: Ο Μαργαρίτης Δανιήλ ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του στο χωριό λεγόταν Ευθύμιος. Με 35\$ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για εργάτης σε φάρμα, στο Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος του Γ.Πιλάφας.

Ο Παναγιώτης Τσαπάρας ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του στην Κουκουβίστα λεγόταν Ευθυμία. Αναζητούσε δουλειά εργάτη [με 20\$ μαζί του] στο Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος του Ζ.Γκούμας.

Η τέταρτη [και τελευταία] ομαδική αναχώρηση στο 1911 έγινε από δύο άτομα, τους: Ιωάν. Γιάτσο και Κων.Ζαχαρόπουλο. Από το λιμάνι του Πειραιά, στις 8 Δεκεμβρίου ταξίδεψαν με το ελληνόκτητο πλοίο Athina και στις 26 Δεκεμβρίου έφτασαν στις Η.Π.Α. Γνωρίζουμε δε ότι:

Ο Ιωάννης Γιάτσος [Giatsos] ήταν 21 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Δημήτριος. Με 16\$ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά εργάτη στη Ν. Υόρκη, όπου ήταν ο πατριώτης του Αθανάσιος Μπίλλιος.

Ο Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του στο χωριό λεγόταν Χαράλαμπος. Προορισμός του [με 23\$] για δουλειά εργάτη ήταν το Πόρτλαντ του Όρεγκον, όπου είχε το φίλο του Δημήτριο Αλεξίου.

(επιμέλεια: Γιώργος Κουμπούρης, Γιάννης Καλόγηρος)

Η συνέχεια σε επόμενο τεύχος.

Βιβλία – εκδόσεις συγχωριανών μας



Βασιλεία Γιασιράνη – Κυρίτση «Σχέσεις Ζωής»

Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΗΒΗ η βιογραφία της Βασιλείας Γιασιράνη – Κυρίτση, για τον Σταύρο Μητσικώστα με τίτλο «Σχέσεις Ζωής».

«Η βάση όλων είναι να αγαπάς και να πιστεύεις αυτό που κάνεις, γιατί μόνον έτσι μπορείς να πετύχεις κάτι σε όλους τους τομείς. Και στον επιχειρηματικό και στην πολιτική, ακόμη και στον τομέα της αντιπολίτευσης, όπου εκεί ανήκα πάντα. Μπορεί κάποιος να προσφέρει βρισκόμενος στη μειοψηφία ενός Δημοτικού Συμβουλίου, εάν το άτομο δεν είναι μονόχωνο, ανιδραστικό, χωρίς ευρύτητα πνεύματος, γιατί τότε τον βάζουν στην άκρη...».

Την έννοια εξάλλου της συμπόρευσης για να λυθούν μεγάλα θέματα της πόλης, ο ίδιος την έκανε πράξη, σπρίζοντας με την ψήφο του προτάσεις των δημοικών αρχών, παρά το γεγονός ότι ήταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης. «Όντας στην αντιπολίτευση προχώρησε η υλοποίηση του μεγάλου ονείρου της αναβίωσης της Αργοναυτικής εκστρατείας με όλες τις δράσεις που αυτή προβλέπει. «Ήταν πολλά τα οράματά του για την πόλη του Βόλου. Επιθυμούσε να ολοκληρωθεί το έργο της αναβίωσης της Αργοναυτικής Εκστρατείας, το οποίο άρχισε να προχωρεί δυναμικά η Δημοτική Τουριστική Επιχείρηση Βόλου για να αναδείξει και να αξιοποιήσει την περιοχή. Σκεπτόταν τη δημιουργία πάρκου των Κενταύρων με αγάλματα των μυθικών ιατρών του Πηλίου. Μεγάλο του όνειρο ήταν η δημιουργία για ΤΕΙ στον Βόλο, πρωτοποριακών ειδικοτήτων. Ήθελε τον Βόλο Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2012. Πίστευε στην υποστήριξη των ντόπιων αθλητών για να είναι ο Βόλος πόλη των Ολυμπιονικών». Σχέδια, οχέδια, έκανε πολλά για το μέλλον της πόλης του και είχε το γνωστό σλόγκαν:

«Για έναν ομορφότερο Βόλο, τον έναν «σταυρό» στον Σταύρο.»

Τα κοινά της πόλης ήταν η μεγάλη του αγάπη. Διευκρινίζει όμως ότι οι μεγαλύτερες αγάπες της ζωής του ήταν τα παιδιά του τα οποία και λάτρευε. Γι' αυτό έλεγε συχνά: «Για τα παιδιά μας που λατρεύουμε να βλέπουμε την πόλη μας κάθε χρόνο και καλύτερη. Αυτή είναι η καλύτερη κληρονομιά που θα τους αφήσουμε»

Λίγα λόγια για την συγγραφέα: Η Βασιλεία Γιασιράνη – Κυρίτση γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία από γονείς Μικρασιάτες. Τελείωσε το Αρχαιολογικό τμήμα του Αριστοτελείου και από το 1975 ως 2007 υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση.

Από την Κοινωνική μας Ζωή

ΓΑΜΟΙ

Στις 13 Ιουλίου 2024ο Πολυτασιδής Κωνσταντίνος του Χρήστου και η Μπαρτζώκα Δήμητρα του Παναγιώτη (με καταγωγή από το Μαυρολιθάρι) τέλεσαν τον γάμο τους στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου, στις Ράχες Στυλίδας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στις 4 Ιουλίου 2024, ο Δημήτριος Τσίγας του Ευάγγελου και η Ευγενία Φαβακά απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, που είναι αγόρι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στις 25 Αυγούστου 2024, ο Θάνος Τσιαμπάς του Δημητρίου και η Νάνσυ Παναγιωτοπούλου βάπτισαν την κόρη τους στον Ιερό Ναό Παναγίας Μαρμαριωτίσσης στο Χαλάνδρι και της έδωσαν το όνομα Άννα – Μαρία.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Γεωργίου – Κυριαζή Παναγιώτα σύζυγος Γεωργίου (1941 – 2024)



Στις 27 Ιουνίου 2024 έφυγε από την ζωή η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Παναγιώτα Γεωργίου – Κυριαζή σε ηλικία 83 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της έγιναν στο νεκροταφείο της Αργυρούπολης στις 2 Ιουλίου 2024. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλοσκοπή όπου και τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Στο χωριό βοηθούσε στο μαγαζί του πατέρα της Κων/νου Κυριαζή, γνωστός στο χωριό και ως "Καραμπέτσος". Το 1965 παντρεύεται τον Γεώργιο Γεωργίου από την Μαριολάτα Φωκίδος και θα εγκατασταθούν μόνιμα στην Αργυρούπολη όπου και θα αποκτήσουν τρία παιδιά, τον Αθανάσιο, την Δήμητρα και τον Κωνσταντίνο.

Αγαπημένη μας μητέρα, εσύ που ήσουν πάντα «κοφτερό» μυαλό, θυμόσουν τα πάντα και όλοι εσένα ρωτούσαμε για συγγενείς και γνωστούς από το χωριό μας και όχι μόνο, η ασθένεια της εποχής κατάφερε να στο στερήσει. Ευτυχώς όμως, κάποιες παλιές σου αναμνήσεις από το χωριό, έστω και μπερδεμένες, κατάφεραν να μείνουν χαραγμένες στην μνήμη σου μέχρι την τελευταία στιγμή και δεν σε εγκατέλειψαν ποτέ. Θα σε θυμόμαστε και θα σε αγαπάμε για πάντα! Καλό Ταξίδι!

Κυριαζή Πηνελόπη σύζυγος Νικολάου (1940 – 2024)



Στις 30 Ιουλίου 2024 έφυγε από κοντά μας η Πηνελόπη Κυριαζή του Θεμιστοκλή. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλοσκοπή όπου και παντρεύτηκε τον Νικόλαο

Κυριαζή και έφυγαν για την Αθήνα. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο και την Πανωραία. Η οικογένεια δέχτηκε βαρύ πλήγμα με την απώλεια του συζύγου της που έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή. Είχε τη χαρά να δει τα παιδιά της παντρεμένα και την ευτυχία να έχει δύο εγγόνια, τον Παναγιώτη και τη Νικολέττα. Έζησε με αξιοπρέπεια, μέσα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, και με αφοσίωση στην οικογένεια. Ακούραστη, δοτική, χρυσοχέρα και πολύ φιλόξενη. Αγαπούσε πολύ το χωριό στο οποίο και έμενε μεγάλα χρονικά διαστήματα μετά τη συνταξιοδότησή της. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τους ολάνθιστους κήπους της; Σ' ευχαριστούμε για όλα! Πατι όλα μας τα έδωσες απλόχερα. Δεν κράτησες τίποτα για σένα. Έβαζες πάντα τις ανάγκες και τα θέλω των άλλων πάνω από τα δικά σου, αγόγγυστα και αδιαμαρτύρητα. Καλό Παράδεισο να έχεις! Τον έχεις κερδίσει με τη ζωή που έζησες! Καλή Ανάπαυση! Θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά μας με πολλή αγάπη! Η οικογένειά σου!

Για την επικοινωνία των μελών μας με τον ιερέα του χωριού μας Βλάση Βασίλειο 6987300211 και τους επιτρόπους Καλτσά Κωνσταντίνο 6972694705 και Φέξη Ιωάννη 6944646005

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Προκειμένου να συμπεριλαμβάνουμε στην εφημερίδα μας όλες τις κοινωνικές ειδήσεις (γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις, πένθη, επιτυχίες, δωρεές και άλλα), παρακαλούμε να μας ενημερώνετε, γιατί είναι αδύνατο να τις γνωρίζουμε με λεπτομέρειες. Σήμερα αποτελούν είδηση, μελλοντικά όμως όλα τα συμβάντα που καταχωρούνται στην «ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ» θα αποτελέσουν πηγή για την ιστορία του χωριού μας, χρήσιμη στις επερχόμενες γενιές.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καλοσκοπής ευχαριστεί τους παρακάτω συγχωριανούς μας, για την οικονομική τους προσφορά για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού της Παναγίας.

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| - Αυγερινού Κατερίνα | - Κυρίτση Βασιλεία | Πριοβόλου |
| - Αλεξίου Γιάννη | - Λευκαδίτη Ελένη (εγγονή Παπαγιάννη) | - Οικογένεια Χασιακού Γεωργίας |
| - Γκινόπουλο Αντώνιο | - Λευκαδίτη Κωνσταντίνο | - Ρούλια Μαγδαληνή |
| - Ζούγρο Νικηφόρο | - Λευκαδίτη Χρήστο | - Τούμπα Βασιλική |
| - Καραγιάννη Ανθή | - Μιμήνη Βούλα | - Τσιαμπά Κωνσταντίνο |
| - Κατσιανιώτη Δέσποινα | - Πλατανιά Γιώργο | - Φωτοπούλου Νάνσυ (κόρη Ρίτσας Βλάχου) |
| - Κυριαζή Κώστα του Βασιλείου | - Οικογένεια Αριστείδη και Ζωής | - Χορταριά Γιάννη |
| - Κυριαζή Παναγιώτη του Μιλτιάδη | | |

Θρησκευτικές εορτές

Μεγάλη είναι για το χωριό μας η γιορτή της Αγίας Παρασκευής, στις 26 Ιουλίου, που πανηγυρίζει το ομώνυμο εξωκλήσι, όπου κάθε χρόνο δέχεται πολλούς πιστούς. Και φέτος, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία στο εξωκλήσι και αρτοκλασία στον προαύλιο χώρο τού. Αρκετά χρόνια πριν στο χωριό μας γινόταν τριήμερο πανηγύρι, τιμώντας την Αγία Παρασκευή.

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Ονομάζεται και «Πάσχα του καλοκαιριού». Οι Έλληνες τιμούν με μεγαλοπρέπεια, λαμπρότητα και ευλάβεια την Κοίμηση της Θεοτόκου σε όλη τη χώρα. Στο χωριό μας η εκκλησία της Παναγίας γιόρτασε μία μέρα νωρίτερα, στις 14 Αυγούστου, λόγω των πολλών υποχρεώσεων του ιερέα μας Βασιλείου Βλάση.

Ζωή ήταν και πέρασε...

Ζέστη σήμερα. Ιούλιος μήνας. Πήρε τον καφέ του, κατέβηκε τη σκάλα,
 στάθηκε στη σκιά της κερασιάς.
 Μικρό δεντράκι, βεργούλα την βρήκε στην επιστροφή μετά τον εμφύλιο,
 γέρασε και αυτή, πάει.
 Έγειρε να κάτσει στο πλατύσκαλο.
 Δε λυγάν και τα μαγκούφια για ποδόβια...
 Έκανε να πιεί μια γουλιά, φεύγει το βλέμμα πέρα, χάνεται. Πώς ρημάξαν δένδρα,
 δένδρα αγάλματα, σπιτία. Το χαγιάτι σαν να έγειρε, πάει, θα πέσει, σκέφτηκε,
 γέρασε, πάλιωσε, αχρηστεύτηκε. Όλα γερνάν, αχρηστεύονται.
 Θέλω ξύρισμα, λέει. Τι μπελάς και αυτός! Λιγότεψε και το φώς του.
 Μα πώς βρέθηκε εδώ, στο πατρικό, αυτός είχε όνειρα, τον καημό να φύγει
 στην πόλη. Χαμένα χρόνια, χαμένα χρόνια ανεπίστρεπτα.
 Ε και να γινόταν, όλα αλλιώς θα τα 'κανε!
 Μα πού πήγε τόσο κόσμος!
 Παρών! λέει, παρών! Εδώ είμαι, εδώ στην ερημιά! Όρθιος στάσου, όρθιος!
 Δε βαριέσαι, ζωή ήταν και πέρασε.
 Αεράκι φύσηξε, μύρισε ξερό χορτάρι, τι σου είναι ο νους πιάνεται από
 μια μυρουδιά, ένα αεράκι, φεύγει, όλο πίσω φεύγει και άντε να τον συμμαζέψεις,
 δεν ρωτάει, όπου θέλει στέκεται.
 Μα πού πήγαν τόσα χρόνια;
 Δεν έχει πια καιρό! Τέτοιο καιρό θέριζαν, αλώνιζαν.
 Βλέπει τη μάνα του, ανασκουμπωμένη, να διπλώνει, να φουρνίζει το ψωμί.
 Πάει και ο φούρνος, θα πέσει, τον είχαν πιάσει μικρό να τρώει κάρβουνα.
 Ρε τι σου είναι ο νους!
 Έπεσε η μέρα, βράδιασε, θα έχει φεγγάρι απόψε, λέει. Έκανε να σηκωθεί.
 Τα ρημάδια για ποδόβια...
 Έσυρε το πανωφόρι στον ώμο. Στενάχωρη ιστορία είναι η ζωή του.
 Δε βαριέσαι, ζωή ήταν και πέρασε.

Αφιερωμένο σε όλους τους παππούδες που αρνούνται πεισματικά να εγκαταλείψουν τα αγαπημένα τους χωριά και να φύγουν στις πόλεις.

Γιώργος Κουμπούρης



Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Η παράδοση αυτή τηρήθηκε και το πρόσφατο καλοκαίρι. Πολλοί χωριανοί και φίλοι κάθε ηλικίας έδωσαν το «παρών» συμμετέχοντας και βοηθώντας σε κάθε είδους εκδήλωση και δραστηριότητα του Συνδέσμου, προσφέροντας προσωπική εργασία ή παρέχοντας τα υλικοτεχνικά μέσα για την επιτυχή υλοποίησή τους. Στην κατεύθυνση αυτή και οι επιχειρηματίες του χωριού (είτε ιδιώτες, είτε της ΚοινΣΕπ) μερίμνησαν με πρωτοβουλίες τους να προσφέρουν στο χωριό, πέρα από την αποτελεσματική λειτουργία των καταστημάτων τους και του ξενώνα, εκδηλώσεις (μουσικές βραδιές), δραστηριότητες για μικρά παιδιά, κλπ.

Αλλά και μεμονωμένοι χωριανοί και φίλοι με προσωπική τους πρωτοβουλία δούλεψαν με μεράκι και αγάπη για το χωριό και τον τόπο τους, πρόσφεραν τα υλικά ή την τέχνη και τις γνώσεις τους για να συντηρηθούν και να επισκευαστούν κοινόχρηστοι χώροι, να καθαριστούν μονοπάτια, να αξιοποιηθεί και να προβληθεί το χωριό και ο τόπος μας.

Για όλα αυτά έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε αισιόδοξοι και υπερήφανοι. Το καλοκαίρι λοιπόν που πέρασε μας έδωσε τη χαρά να βρεθούμε στον τόπο μας με τους ανθρώπους του, να μοιραστούμε μαζί τους όμορφες στιγμές, να προσφέρουμε τη δική μας συμβολή, μικρή ή μεγάλη, σ' αυτή τη συλλογική προσπάθεια που γίνεται εδώ και χρόνια προκειμένου να κρατήσουμε το χωριό μας ζωντανό και ενωμένο. Ωστόσο, το χωριό θα μας περιμένει και τους επόμενους, πιο δύσκολους μήνες, να το ζωντανεύουμε κάθε φορά και να το στηρίζουμε με την παρουσία και την συλλογική εθελοντική μας δράση.

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

η θερμότερη ημέρα στα παγκόσμια χρονικά 36° Κελσίου στην Καλοσκοπή

Η Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024 ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί στα παγκόσμια χρονικά, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή «Κοπέρνικος» (Copernicus). Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία (του επιφανειακού αέρα) έφθασε τους 17,15 βαθμούς Κελσίου, λίγο υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2023 των 17,08 βαθμών Κελσίου, όπως προκύπτει από τα επιστημονικά αρχεία που ανατρέχουν έως το έτος 1940. Και όχι μόνο αυτό, κάθε μήνας από τον Ιούνιο του 2023 και για 13 συνεχόμενους μήνες, έως δηλαδή και τον Ιούλιο του 2024, κατατάχθηκε ως ο θερμότερος στον πλανήτη (από τότε που ξεκίνησαν να κρατούνται αρχεία), σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες τα προηγούμενα χρόνια.

Την εβδομάδα, από 15 έως 21 Ιουλίου 2024, καύσωνες έπληξαν μεγάλα τμήματα των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ρωσίας. Στην Ιαπωνία, στην Ινδονησία και στην Κίνα καταγράφηκε ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Στις χώρες του Κόλπου (σε κάποιες περιοχές) το θερμομότρο άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου, κάτι που επιδεινώθηκε από την υγρασία. Σε τμήματα της Ευρώπης, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 45 βαθμούς Κελσίου. Ορισμένοι επιστήμονες προβλέπουν ότι το έτος 2024 μάλλον θα ξεπεράσει το έτος 2023 ως η θερμότερη χρονιά. Στο χωριό μας, την Καλοσκοπή, η μέγιστη θερμοκρασία στις 22 Ιουλίου 2024 ήταν 36 βαθμοί Κελσίου ενώ σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, η Ελλάδα κατέχει το επίσημο ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας στην ηπειρωτική Ευρώπη με 48 βαθμούς Κελσίου στις 10 Ιουλίου 1977 στην Ελευσίνα και στο Τατόι της Αττικής.

Ιούλιος 2024

Επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ.

Νάκος Γεωργίου, Πρόεδρος 6944736677,
Παναγιώτης Τομαράς, Αντιπρόεδρος 6985110746
Ελένη Θεοχάρη, Γενική Γραμματέας 6977413812,
Γιώτα Χριστοδούλου, Ταμίας 6979321905
Φώτης Βλάχος, μέλος 6977432261,
Γιάννης Καλόγηρος, μέλος 6978476168,
Δήμητρα Γρηγοροπούλου, μέλος 6980044148

Ποίημα

Καλοσκοπή

*Είναι το χωριό μου που θαυμάζω
 Και με λαιρεία το κοιτάζω
 Με τα τρεχούμενα νερά του
 Τα πολυάριθμα πουλιά του.*

*Κονιά του νιώθω μια μαγεία
 Και δεν αφήνω ευκαιρία
 Εκεί στο πράσινο τοπίο
 Που ναι όλο μεγαλείο.*

*Δεν βγαίνει από το μυαλό μου
 Ούτε από το όνειρό μου
 Σαν να είναι η πνοή μου
 Το καρδιοχτύπι της ζωής μου.*

*Με φεγγαράδα ή λιακάδα
 σαν να χτυπάει μια καμπάνα
 που σε καλεί να το πλευρίσεις
 τις ομορφιές του να γνωρίσεις.*

*Συχνά πηγαίνω στο χωριό μου
 στην εκκλησιά του τον σιαυρό μου
 στο πανηγύρι ξεφαντώνω,
 χορός, τραγούδι ημερώνω.*

Αφροδίτη Παπαϊωάννου

Ο πρόεδρος της
 Τοπικής Κοινότητας
 Καλοσκοπής,
 Τσιαμπάς Δημήτριος,
ευχαριστεί

τον Σύνδεσμο Καλοσκοπιτών
 «Η Αγία Τριάς», για την
 ανάληψη του κόστους
 κατασκευής
 δύο ανακλινόμενων
 παραθύρων στο
 Κοινοτικό Γραφείο
 και το πρώην Ιατρείο,
 για τον εξαιρισμό
 των χώρων.

Νέοι επιστήμονες

- Ο Βασίλειος Καρανάσιος του Νικολάου ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και αποφοίτησε στις 18 Ιουλίου 2024, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα και την στρατιωτική του θητεία.
- Η Βαλέρια Νοβάρα (εγγονή της Βάσως Τούμπα) ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS/Τμήμα Εγκληματολογικής Ψυχολογίας.

Τους ευχόμαστε
καλή σταδιοδρομία.

Εισαγωγή στα ΑΕΙ το 2024 – Νέοι Φοιτητές

- Αποστολάκης Γεώργιος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο/Σχολή Πολιτικών Επιστημών/Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
- Κιτσιοπούλου Δήμητρα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής/Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
- Κολλύρη Αφαιά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο/Σχολή Πολιτικών Επιστημών/Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
- Κομνάκου Κωνσταντίνα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά/Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
- Κούκιαρη Χρυσάνθη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά/Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών/Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
- Λάμπρου Θεοφάνης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο/Σχολή Κοινωνικών Επιστημών/Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
- Οριέτα Γεωργία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.
- Παλούκης Ευστάθιος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
- Παπακωνσταντίνου Ιωάννης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.
- Ραπτοπούλου Ραφαέλα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.
- Φωτακόπουλος Ελευθέριος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ευχαριστεί:

- Τους 28 αιμοδότες του Συνδέσμου, που προσέφεραν 24 μονάδες αίματος την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2024 στο χωριό μας, την Καλοσκοπή.
- Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καλοσκοπής, για την διευκόλυνση της Αιμοδοσίας με την παραχώρηση του πρόναου της εκκλησίας, αλλά και για την διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος από την εκκλησία για τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου στην πλατεία του χωριού μας.
- Τα μέλη μας, τους συγχωριανούς μας και τους φίλους μας, που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες του Συνδέσμου.
- Τους εθελοντές που εργάστηκαν και με τον τρόπο τους συνέβαλαν στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων του Συνδέσμου το Καλοκαίρι του 2024, γιατί χωρίς αυτούς ελάχιστα ή τίποτα δεν θα είχε γίνει.
- Τον Χριστοδούλου Γιώργο, για την οργάνωση και προβολή των παιδικών ταινιών.
- Την Κρανάκη Ζωή, για την κατασκευή των χειροποίητων κοσμημάτων που διέθεσε στην Λαογραφική Έκθεση Καλοσκοπής (προκειμένου να διατίθενται στους επισκέπτες και να έχει έσοδα ο Σύνδεσμος), αλλά και για τις πολλές ώρες που αφιέρωσε ώστε να είναι καθημερινά ανοιχτή και να λειτουργεί η Λαογραφική Έκθεση.
- Τον Zenel Bejdo (Νέλι), εργολάβο του χωριού μας, για την δωρεάν κατασκευή της εξέδρας στην πλατεία του χωριού μας για το Μουσικό Συγκρότημα.
- Τον Γαλανόπουλο Βασιλή, για την δωρεάν παραχώρηση των τραπεζιών (και καθισμάτων) του «καφέ της πλατείας» στον Σύνδεσμο την ημέρα της εκδήλωσης της «Παραδοσιακής βραδιάς» στην πλατεία του χωριού μας, αλλά και για την χορήγηση 5 λίτρων τσίπουρο για την εκδήλωση στο Στρογγυλό.
- Την Σκαμαγκά – Φίκα Κατερίνα, για την παρασκευή και διάθεση των λουκουμάδων στην εκδήλωση (με αφορμή την Πανσέληνο στις 19 Αυγούστου 2024) στο Στρογγυλό.
- Τον μελισσοκόμο Κυριαζή Κωνσταντίνο, για την διάθεση μελιού, για τους λουκουμάδες στην εκδήλωση στο Στρογγυλό.
- Τον Βλάχο Απ. Θάνο, για την διάθεση 15μετρης γιρλάντας φωτισμού για τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
- Την Αλεξίου - Μανίτσα Ελένη, για την διάθεση στην Λαογραφική Έκθεση Καλοσκοπής παιδικών παραμυθιών και γκραβουρών με γκούνας εικονογράφηση των μύθων του Λα Φοντέν από τον Ρώσο ζωγράφο Marc Chagall, προκειμένου να διατίθενται στους επισκέπτες και να έχει έσοδα ο Σύνδεσμος.
- Τον Τούμπα Γ. Αθανάσιο, για την κατασκευή και διάθεση 400 αυτοκόλλητων διαφημιστικών με την φωτογραφία του χωριού.
- Την Μωρίκη Χρυσάννα για την προσφορά ξυλείας – υλικών και τον Ζούγρο Παναγιώτη με την παρέα του, που με δική τους πρωτοβουλία και εργασία αποκατέστησαν τις φθορές στα γεφυράκια στο μονοπάτι «Ηρακλής Ραπτόπουλος» για Κεφαλόβρυσο.
- Το Λογιστικό Γραφείο του Γιάννη Γρηγοράκου, για την συνεχή λογιστική υποστήριξη που παρέχει στον Σύνδεσμο.
- Τον δικηγόρο Ευάγγελο Παλούκη, για την νομική υποστήριξη που παρέχει στον Σύνδεσμο.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο
εύχεται στα παιδιά Καλή Σχολική Χρονιά,
στους γονείς υπομονή,
κουράγιο στους παππούδες
και δύναμη στις ακούραστες γιαγιάδες.**



παλιά φωτογραφία



Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του αείμνηστου συγκωριανού μας Φάνη Λευκαδίτη και εικονίζει χωριανούς μετανάστες στην Αμερική, στις αρχές του 20ου αιώνα.

Αριστερά ο Ευθύμιος Λευκαδίτης, στο μέσον όρθιος ο Ιωάννης Γ. Λευκαδίτης και δεξιά ο Χαράλαμπος Πασσαλής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα αρχεία του Ellis Island, ο Ευθ. Λευκαδίτης, έφθασε το καλοκαίρι του 1915 στις Η.Π.Α. σε ηλικία 33 ετών, έχοντας αφήσει στο χωριό τη γυναίκα του Παναγιού, με τελικό προορισμό το Σικάγο. Για τον Ευθύμιο, ήταν το δεύτερο ταξίδι του στην Αμερική.

Είχε ξανάρθει την περίοδο 1910-13 και εργάστηκε στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσιγγγκτον.

Ο Ιωάννης Λευκαδίτης του Γεωργίου ήταν 27 ετών και άγαμος όταν έφθασε στην Αμερική τον Απρίλιο του 1911, με τελικό προορισμό την Νέα Υόρκη.

Για τον τρίτο της παρέας, τον Χαράλαμπο Πασσαλή δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία.

Η φωτογραφία πρέπει να τραβήχτηκε μετά το 1911 κάπου στην Αμερική.

Καλό Φθινόπωρο ή Καλό Αποκαλόκαιρο

Οι εποχές του χρόνου ήταν τέσσερις, αλλά εκείνες που όριζαν τις δουλειές και τις ανάγκες των ανθρώπων ήταν οι δύο βασικές: ο χειμώνας και το καλοκαίρι. Παλαιότερα οι άνθρωποι έλεγαν «καλό χειμώνα» και «καλό καλοκαίρι», διότι αγρότες ή κτηνοτρόφοι στην πλειοψηφία τους οι ευχές αυτές ταίριαζαν με τον τρόπο ζωής τους.

Όταν όμως οι άνθρωποι συσσωρεύτηκαν σε πόλεις και κωμοπόλεις αρχικά διατήρησαν τις συνήθειες των τόπων καταγωγής τους, όσο όμως περνούσαν τα χρόνια και αστικοποιούνταν, οι καλοκαιρινές διακοπές έγιναν κάτι το ιερό και δύσκολα αποχωρίζονται την ιδέα του καλοκαιριού. Έτσι, σιγά σιγά άρχισε να ακούγεται η ευχή «καλό φθινόπωρο» τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, που άφηνε μια χαραμάδα ελπίδας ότι μια μικρή εξόρμηση (έστω ένα Σαββατοκύριακο), χωράει ακόμα.

Κάποιοι όμως λένε ότι η ευχή «καλό φθινόπωρο» δείχνει ένα είδος άγχους αποχωρισμού από κάτι ωραίο και έτσι άρχισε να επικρατεί η ευχή «καλό αποκαλόκαιρο». Ωραία λέξη, που υπήρχε αλλά πρόσφατα επανήλθε δυναμικά στο λεξιλόγιό μας. Μοιάζει με το απομεσήμερο, ή το απόβραδο που σημαίνει το τελείωμα του μεσημεριού ή του βραδιού.

Ας ακολουθήσουμε και εμείς όσους θεωρούν καλύτερη ευχή το «καλό αποκαλόκαιρο», ελπίζοντας ότι θα καταφέρουμε να τηρήσουμε κάποιες από τις υποσχέσεις που δώσαμε στον εαυτό μας για κάτι Σαββατοκύριακα με αποδράσεις στο πανέμορφο χωριό μας τον Σεπτέμβριο με τη μελαγχολία του ή τον Οκτώβριο με τη γαλήνη του ή ακόμη και τον πιο μυστηριώδη μήνα του χρόνου, τον Νοέμβριο.